



Kunstmest voor de Groeigroep # 52 (26/01/20)

Lees: Matteüs 5,1-10 (3)

Graham Tomlin, *Een kerk die prikkelt*. Ben jij een christen die prikkelt? Dat ben je als je (zoveel mogelijk) leeft volgens de Bergrede, want die is de wereld op z'n kop!

9 x 'Gelukkig' = 'gefeliciteerd'. Maar dan noemt Jezus dingen waarvan wij denken: Dan ben je toch juist *niet* gelukkig!?

'Nederig van hart' (3) = letterlijk 'arm van geest'. Armoede doet wat met je: je blik kan erdoor vernauwen. Rijkdom ook: je kunt er arrogant van worden. Maar gelukkig...?

Geestelijke armoede: moedigt onze maatschappij bepaald niet aan... Op sociale media moet je je zo positief mogelijk presenteren, alsof je geestelijk *rijk* bent, getroffen met jezelf en je leven 1 groot avontuur...

Maar legt behoefte om *gezien* te worden en *geliked* niet juist geestelijke armoede bloot...?

Je kunt ook denken dat je geestelijk *rijk* bent, vgl. de Farizeeërs en Schriftgeleerden en Laodicea, Op. 3,17. Jezus: *U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt!*

Geestelijke armoede = beseffen dat je klein mensje bent, met beperkte blik, weet niet alles, niet altijd even succesvol, ook *hulp* nodig.

We vinden het vaak gemakkelijker om hulp te *geven* dan om hulp te *vragen*. Maar kunnen we dan hulp vragen aan en ontvangen van *Jezus*?

Geloven *begint* met ontvangen, vgl. het verhaal van Maria en Marta!

Geestelijke armoede heeft alles te maken met *genade*. Luther: *Wij zijn bedelaars bij God!*

Het duurt soms heel lang voordat we dat erkennen. *Soms moet God ons (machteloos) op onze rug leggen om ons omhoog te laten kijken...* Vgl. het verhaal van Jozef...

Gelukkig de armen van geest

Waarom ben je gelukkig als je arm van geest bent? Omdat *het Koninkrijk van de hemel dan voor jou is* (vs. 3). KvdH is niet alleen toekomstmuziek, maar nu al: de Koning is heel dicht bij jou, het is maar 1 stapje naar Hem toe (ff de ogen sluiten)!

Als jij toegeeft dat je arm bent, dat je het zelf niet redt, dat je een Helper nodig hebt, dan ben je een christen die prikkelt. Vraag eens aan je partner > kids > iemand die niet gelooft of hij/ zij jou zo ziet!

Bespreek:

1. Het Koninkrijk van God is de omgekeerde wereld.
2. Waar zie ik bij mezelf stukjes 'omgekeerd mens'? Bedenk vbb van hoe je dat meer zou kunnen worden.
3. Geef jij liever hulp of krijg jij liever hulp? En hoe werkt dat naar God toe?
4. Ervaar jij dat de Koning heel dichtbij is? Hoe?

Bid:

1. Of jij een christen mag zijn die niet-christenen prikkelt.
2. Of je mag erkennen dat je arm bent zodat Christus je rijk kan maken.