



Kunstmest voor de Groeigroep # 54 (16/02/20)

Lees: Matteüs 5,1-10 (6)

Honger en dorst (verlangen) naar gerechtigheid hebben we toch allemaal?

1. Heb je wel eens onrecht *ondergaan*? Dat is heel naar. Kan op school, werk, kerk: vaak is het *te snel oordelen*. Of doodgereden door dronkelap, mensenhandel, Syrië, Iran etc. Wat zullen zij *snakken* naar het goede nieuws van Jezus: *Je zult verzadigd worden!*

2. *Strijd* jij ook tegen onrecht? Ps. 72: over de Rechtvaardige Koning die komt (JC). Jes. 1: als je niet opkomt voor de zwakken, hoef je Mij ook geen

offers te brengen (zegt God)! Dus dat hoort er helemaal bij voor een christen!

Je kunt ze niet allemaal helpen, maar ms wel één. En als iederéén dat deed...

Vroeger tweedeling: *orthodoxe* kerken focusten op (eeuwige) redding; *vrijzinnige* kerken op bevrijding (in het hier en nu). Maar het moet natuurlijk allebei zijn.

Mooi als je *financiële* steun geeft aan de strijd tegen onrecht *ver weg*. Of als je je *persoonlijk* voor de strijd tegen onrecht *dichtbij*.

3. Heb je wel eens iemand onrecht *gedaan*? Dat kan zelfs gebeuren als je *strijdt* tegen onrecht... Dan kun je zo fanatiek worden, dat je anderen (die niet meedoen met jouw strijd) weer onrecht doet. (Vgl. Greta Thunberg.)

En wie heeft nog nooit sorry moeten zeggen tegen zijn/haar kids/ partner?

We *doen* ook altijd onrecht. En heeft vaak te maken met *snel oordelen*. De zondeval ging over oordelen (over wat *goed* en wat *kwaad* was). God had tegen Adam & Eva gezegd: 'Laat dat maar aan Mij over'. Maar ze wilden als God zijn...

Honger en dorst naar gerechtigheid

En nu staat er constant een oordeelmachine aan in ons hoofd... Dat is een soort vloek voor de communicatie, want daardoor doen we steeds aannamens en vullen we van alles in en trekken we allerlei conclusies waarmee we de ander onrecht doen.

Als je het eerlijk *erkent* wanneer je zelf iemand onrecht aandoet, word je een christen die prikkelt, een 'omgekeerd mens'.

4. En dan zul je verzadigd worden... met JC Zelf: de enige Persoon die *zelf* geen onrecht deed.

In de *Toekomst*, als er geen onrecht meer zal zijn maar als Hij zal schijnen als de zon. Maar ook *nu al!*

Bespreken:

1. Heb jij wel eens onrecht ondergaan?

2. Zet jij je ook in voor het recht (verder weg of dichterbij)?

3. Ben jij ook wel eens zo fanatiek dat je anderen onrecht *aandoet*? Kun jij dat eerlijk toegeven als het gebeurt?

Bid:

1. Voor wie onrecht ondergaan (hebben).

2. Of we niet alleen mooie woorden mogen spreken maar ook op mogen komen voor de zwakken.