



## Kunstmest voor de Groeigroep # 55 (08/03/20)

Lees: Matteüs 8,23-27

Wat zijn jouw ervaringen met natuurgeweld? In NL gelukkig niet vaak doden door natuurgeweld. In andere landen wel. Coronavirus = subtiel natuurgeweld.

In Mt. 8 is het natuurgeweld een storm op het meer. Ruim 20 x 10 km, 's morgens vaak spiegelglad maar 's middags behoorlijke deining.

'Kolken' (23) = *seismos* (vgl. *seismologie*). 'Plotseling' (24): ms wel aardbeving, kwamen daar vaak voor. Meer Tiberias, Jordaan, Dode Zee, Rode Zee liggen in een slenk, laagste

punt vd aarde, breuklijn id aardkorst, vaak aardbevingen.

De 12 bang dat ze *vergaan* (25), terwijl vissers niet gauw bang zijn! Maar Jezus *slaapt...* (24) Zou *jij* slapen?

Jezus *bestraft* (26) wind en water: betekent ms dat tegenstander er achterzit (vgl. Mt. 4, verzoeking id woestijn en vervolg, 8,28-34, uitdrijving boze geest).

Gevolg: meer komt 'geheel tot rust': ook weer zo plotseling? Ene moment heksenketel, volgende spiegel? Ws wel!

'Wat is dit voor iemand?' (27) Jezus = Gods Nieuwe Begin, Schepping 2.o, 2e Adam. Zoals de 1e Adam heerste over de schepping, zo ook de 2e.

Met Jezus komt het *paradijs* weer terug, waar er harmonie is id schepping. Vgl. Mc. 1,13: 'Hij leefde er (in de woestijn) temidden van de wilde dieren!' Jezus is Overwinnaar van alle natuurgeweld. Ook van het coronavirus!

Maar... er komen toch ook christenen om bij natuurgeweld? Klopt. Hoe kan dat? Antwoord: Jes. 55,8.9 èn: Jezus de Overwinnaar heeft Zich *overgegeven* aan ziekte en nood en dood - zodat jij ook overwinnaar kunt zijn.

Daarom kun je Hem wel vertrouwen, ook als je Hem niet helemaal begrijpt. En hoef je *moed* niet te laten zakken (26). Kun je *slapen* in de storm zoals Jezus.

# Jezus Overwinnaar van natuurgeweld

En hou je ogen open: want ook nu zijn er soms al glimpjes van het paradijs te zien!

*Je hoeft niet bang te zijn/  
al gaat de storm tekeer/  
leg maar gewoon je hand/  
in die van onze Heer.*

## Besprek:

1. Wissel je ervaringen met natuurgeweld uit. Voelde je je alleen maar klein of ook onveilig? Hoe was dat?
2. Zou jij kunnen slapen temidden van natuurgeweld? Zo ja: ligt dat dan aan je karakter of aan je geloof?
3. Als je deze tekst op je in laat werken is duidelijk dat je niet bang hoeft te zijn voor het coronavirus. Maar helpt dat ook?
4. Welke glimpjes van het paradijs (bv. een wonderlijke bewaring in gevaar) heb jij al wel eens gezien?

## Bid:

1. Voor slachtoffers en hun nabestaanden van natuurgeweld, vooral in de 3e wereld.
2. Om niet bang te zijn voor (bv) het coronavirus. Om wijsheid voor overheden.
3. Om de komst vh paradijs.