



Kunstmest voor de Groeigroep # 57 (24/05/20)

Lees: Handelingen 1,15-26

Hoe zal MS eruitzien na coronacrisis? Mensen afgehaakt/ aangehaakt? Weten we niet. Hoop dat deze meditatie vertrouwen en rust geeft.

Heb je je wel eens verraden gevoeld? Is heel naar. In dit Bijbelgedeelte blijkt verraad Judas open wond te zijn id kerk. Maar Petrus komt met vreemde 'oplossing'...

Nl.: iemand moet zijn plek innemen zodat ze weer met 12 zijn... Natuurlijk 'oude' Israël

12 stammen, 'nieuwe' (kerk) 12 apostelen, vgl. Op. 21. Maar allemaal symbolisch, in Hd gaat het eerst vooral over Petrus, daarna Paulus...

Onbegrijpelijk Bijbelgedeelte (maar juist daarom gekozen!), helemaal als je ziet hoe Petrus OT citeert:

1. Ps. 69,26: *Maak hun woonplaats tot een woestenij: gaat natuurlijk over Judas!*

2. Ps. 109,8: *Dat een ander zijn ambt overneme: gaat natuurlijk over Judas!*

- Wat *klopt* is: beide Pss gaan over *vijanden*. En Jezus heeft *toppunt* v vijandschap ondergaan. Dus alles wat Pss zeggen over vijandschap slaat *ook* op Jezus.

- Wat *niet* lijkt te kloppen is: beide Pss zijn *gebeden* tot God, maar Pt maakt er *opdrachten* van... En anderen akkoord...

Zien *zij* het goed? Zien *wij* het goed? Hoe ziet *God* het eigenlijk? Verwarrend...

Ook verwarrend: Lucas' verhaal over Judas' dood is heel anders dan dat v Mt. (27,3-5)...

Wij lezen de Bijbel altijd met een bril met oogkleppen op... Wat maken wij mensen er niet allemaal van...

Boodschap die ondanks alles recht overeind blijft: *Gods kerk gaat echt wel door!*

Gods kerk gaat door

1. Ondanks het *geklungel* van ons mensen. Vgl. 1 Kor. 3: soms bouwen we met stro...

2. Ondanks het *verraad* v mensen = werk vd Tegenstander, vgl. Jezus in Joh. 6,70: 'Eén van jullie is een duivel...'

De kerk heeft zoveel crises doorstaan in 2000 jaar, de coronacrisis kan er nog wel bij. Dat belooft Jezus in Mt.

16,18: 'De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen!'

Natuurlijk kan een *plaatselijke* kerk wel verdwijnen (vgl. Op. 2/3). Maar de *wereldwijde* kerk niet. Het behoud ve kerk is: *bidden om HG*, want Die houdt kandelaar brandend (Op. 1).

Bespreek:

1. Hoe denk jij dat de MS er uit zal zien na de coronacrisis? Wat zal nog hetzelfde zijn en wat zal anders zijn?

2. Lukt het je om op God te vertrouwen ook als je niet alles begrijpt?

3. Met welk materiaal bouw jij aan het Koninkrijk (1 Kor. 3)?

4. Wat doet Mt. 16,18 met jou?

Bid:

1. Om vertrouwen op God ook als je niet alles begrijpt.

2. Dat de kandelaar in de MS mag blijven branden.