



Kunstmest voor de Groeigroep # 13 (22/04/18)

Lees: Hd. 2,24-47

'Gemeenschap' = 'delen' (van 1 ruimte, spullen, eten, vreugde & verdriet, je leven). Dat kunnen wij in onze maatschappij bijna niet meer. (Vgl. Dirk de Wachter)

Maar Jezus begon de *kerk* daarmee:

1. Hij deelde zijn *leven* met 12 mannen: rabbi's gaven hun leerlingen niet alleen les, maar trokken 24 uur met hen op, zodat ze ook zagen hoe Hij zijn leer in praktijk bracht.

2. Hij deelde zijn *eten* met hen (de vrouwen die Hem volgden kookten ws.) Dat werkt heel samenbindend (vgl Alpha en Familiediner).

3. Hij deelde zijn *leer* met hen, ook tijdens maaltijden, bv. tijdens laatste Paasmaal, Joh. 13-16.

Dat delen zie je terugkomen in de eerste gemeente, Hd. 2:

1. Zijn *leer* in vs. 42/44

2. Het *eten* in vs. 46: in kleine groepen aan huis. 1 Kor. 11: iedereen nam naar vermogen eten mee en dat werd samen opgegeten (= diakonie). Tijdens die maaltijd HA.

3. Hun *leven*, zelfs hun *spullen* (!) in vs. 44/45: 'ze hadden alles gemeenschappelijk'.

Als wij willen groeien in gemeenschap, moeten we ook focussen op die 3 dingen:

1. Ons *eten* delen, want dat werkt verbindend. En om praktische redenen gaat dat het beste in een kleine groep, dus (o.a.) de *groeigroepen* zijn dan heel belangrijk!

2. Ons *leven* delen: wij hebben *geen idee* hoe individualistisch onze cultuur is! Als wij eens beginnen onze *huizen* meer te openen voor elkaar... Dan ook gemakkelijker om de *barten* te openen voor elkaar en vreugde

en verdriet en worstelingen te delen en elkaar bemoedigen, voor/ met elkaar bidden etc.

3. Ons *geloof* delen: dat is de *lijm* die ons samenbindt, dus daar *moet* je het over hebben met elkaar!

Wat zou het geweldig zijn als er in de Morgenster meer en meer een tegencultuur kwam (vgl. weer Dirk de Wachter). Misschien komen wij dan ook

wel 'in de gunst te staan bij het hele volk' (vs. 47), zijn we aantrekkelijk omdat we iets hebben wat onze cultuur heel erg mist!

Bespreek:

1. Herken jij wat Dirk de Wachter zegt over onze cultuur? Ook bij jezelf?

2. Welk gevoel krijg je als je leest over de eerste gemeente?

3. Zou je ook willen groeien in *delen*? Waarom wel/ niet?

4. Wat zou een eerste stapje kunnen zijn? Persoonlijk en als (groeigroep)? Ga je je daaraan committeren?

Bid:

1. Of we ons eigen individualisme mogen zien.

2. Om de wil om ons daarvan te bekeren en te gaan delen.

3. Of we daardoor aantrekkingskracht mogen hebben voor de wereld.

gemeenschap