



## Kunstmest voor de Groeigroep # 14 (27/05/18)

Lees: Mt. 9,35-10,1

We hebben allemaal een Herder *nodig*: JC. En we *zijn* allemaal herders: voor elkaar.

Jezus krijgt *medelijden* met de mensen (9,36): er zijn zoveel zieken en bezetenen... Het zijn net *schapen zonder herder*.

Jezus heeft ook medelijden met jou als jij vandaag lijdt. Onder afwijzing, moedeloosheid, BO, slechte patronen in je leven, lichamelijke problemen, huwelijksproblemen, rouw.

Jezus zegt dan: 'Kom maar bij Mij, Ik ben de Goede Herder' (Joh. 10). Maar wat vinden we dat moeilijk... We zijn zulke doehetzelvers...

We zijn allemaal van voren schaap (en hebben Herder nodig). - Maar we zijn ook allemaal van achteren herder!

Een variant op Mt. 9,37: *Er zijn veel schapen, maar weinig herders. Vraag dus de Goede Herder of Hij herders wil sturen om voor de schapen te zorgen.*

En dat gebeurt: Hij stuurt de 12 er in het vervolg op uit als herders van Israël.

En die geschiedenis herhaalt zich na Hemelvaart: Jezus gaat naar de hemel maar Hij laat zijn *eigen* gaven - ook zijn eigen *pastorale* gaven - achter voor ons (Ef. 4,11).

Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaar (vgl. Lc. 15). De kleine groep is de plek waar je dat het beste vorm kunt geven.

Sommigen hebben extra veel pastorale gaven: Ef. 4,7: *Aan ieder van ons is genade(gave) gegeven naar de maat waarmee Christus geeft.*

Die kunnen ouderling worden of in het Steunpunt of nog weer iets anders. Maar ze moeten niet alles zelf doen,

# Van voren schaap, van achteren herder

maar de anderen *toerusten* (Ef. 4,12) om ook te groeien in het herder-zijn.

### Besprek:

1. Hoe gaat het met jouw *schaap*-zijn: ga jij naar de Herder met je problemen? Of probeer je ze zelf op te lossen?

2. Hoe gaat het met jouw *herder*-zijn: voor wie ben jij een herder: voor je kinderen/ een collega/ een broer of zus in Christus? Dank de Heer daarvoor, want Hij heeft je die gave gegeven.

3. Als je bij vraag 2 niemand kunt noemen: Voor wie zou je een herder *kunnen* zijn? Wat zou een eerste stap(je) in die richting kunnen zijn?

4. Hoe gaat het met het herder zijn voor elkaar in jullie groeigroep? En voor wie niet (kunnen) komen op jullie bijeenkomsten?

### Bid:

1. Om groei in het herder-zijn.

2. Voor nood die er is in jullie groep.

3. Voor *schapen zonder Herder*: mensen in nood die de Goede Herder niet kennen. En of jullie herder mogen zijn voor hen en zo iets laten zien van de Goede Herder.