



Kunstmest voor de Groeigroep # 15 (17/06/18)

Lees: Hd. 8,1-4

Ef. 4,11 (hemelvaartspreek): Jezus ging wel naar de hemel, maar Hij liet zijn *eigen* gaven (waardoor Hij zijn werk kon doen) achter: APEST (apostle-prophet-evangelist-shepherd-teacher). Vandaag *evangelist*.

Hd. 8: voorgaande hoofdstukken: de gemeente van Jeruzalem groeit en bloeit. Bedreigingen worden op tijd geneutraliseerd. Maar nu *spat* ze uit elkaar en wordt ze verstrooid over Judea en Samaria. Waarom?

Het antwoord vind je in vs. 4: *Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het Woord van God* - in Judea en Samaria! Dat was precies Jezus' bedoeling, Hd. 1,8: *van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en...*

Ze hebben het goed met elkaar in Jeruzalem, maar ze zetten de volgende stap niet! Dan *schopt* God hen ahw uit Jeruzalem...

NB: het zijn niet de *apostelen* die evangeliseren in Judea en Samaria - die blijven juist in Jeruzalem achter, Hd. 8,1 - maar *gewone* gelovigen! Het zedingsbevel (Mt. 28,19) is blijkaar niet alleen bestemd voor de apostelen, maar voor alle gelovigen. We zijn blijkaar allemaal evangelisten!

Maar is dat niet heel moeilijk? Als mensen moeilijke vragen gaan stellen, kan het lastig worden. Gelukkig zijn er ook mensen die de gave van het evangelistschap *extra* gekregen hebben! Die kunnen dan helpen.

Dus: evangeliseren kan lastig worden, maar het begin is simpel. En het begint niet met praten maar met doen: niet met het evangelie uitleggen, maar het uitbeelden, het uitleven.

1 Pt. 3,13-17: 4 stappen:

1. Gewoon goed zijn voor je medemens
2. Ms vergeldt hij goed met kwaad (dat overkwam Jezus ook)
3. Maar ms stelt hij ook wel vragen
4. Dan kun je iets vertellen over het evangelie (ms maar 1 korreltje!)

Evangelist

De kern van het evangelie is simpel: Mc. 1,15: (*Het Koninkrijk van) God is dichtbij gekomen!* Je mag Hem overal bij betrekken en dan geeft Hij de meest onverwachte oplossingen.

Besprek:

1. God schopt de re gemeente Jeruzalem uit - hebben wij ook een schop nodig? Of krijgen we die ms al? En wat is die schop dan?

2. Heb jij de gave van het evangelistschap (extra? Zo ja: kun je er wat over vertellen?

3. Is het een opluchting voor je dat evangeliseren niet begint met het evangelie uitleggen maar met het evangelie uitleven, niet met praten maar met gewoon goed zijn voor voor je medemens?

4. Op welke medemens(en) zou je je specifiek kunnen richten en hoe? Wissel dat uit en kom er de volgende keer op terug.

Bid:

1. Voor mensen die het evangelie nog niet kennen.

2. Of God hen op jouw weg mag brengen. (Durf je dat?)

3. Of we als Morgenster zout voor Leeuwarden mogen zijn.