



## Kunstmest voor de Groeigroep # 17 (02/09/18)

Lees: Hebr. 13,1-2

Gastvrijheid is één van onze 5 kernwaarden (zie website). Vandaag over nadenken, op 16/09 in praktijk brengen: *Kerkproeverij* (zie <https://portal.eo.nl/kerkproeverij>).

Gastvrijheid was en is in het Midden-Oosten vanzelfsprekend. Toch roept de Bijbel er ook nog toe op! (Bv. eisen *oudsten* 1 Tim. 3!)

Hebr. 13,1.2: *philadelphia* & *philoxenia* (liefde voor je brs en zrs en voor de vreemdeling). *Engelen*: denk aan Abraham (Gen. 18), Lot (Gen. 19) en Manoach (Re. 13).

Maar het *motief* om gastvrij te zijn = *Gods* gastvrijheid voor *ons*! Denk aan Ps. 23,5; Mt. 22; 1 Pt. 2,10. Wij hebben *alles* te danken aan zijn gastvrijheid - hoe kunnen we dan ooit *niet* gastvrij zijn richting anderen?

Stefan Paas in ND 07/04/18: *Doe alsof er gasten in de kerk zijn*, dan zullen ze er op den duur ook zijn! SP: Eigenlijk moet je de hele dienst (en het hele kerk-zijn) opnieuw doordenken vanuit het perspectief van de gast:

1. het welkom;
2. geen jargon;
3. uitleggen wat je doet;
4. bidden niet alleen voor leden, maar juist ook voor de buurt, de stad etc;
5. collecte niet voor jezelf (dat kan wel via VVB) maar juist voor buurt, stad (en evt. door iem. uit buurt/ stad laten toelichten!).

Probleem: het 'attractie model' (mensen proberen te trekken, *attract*, vgl. bv. *Willow Creek*) werkt niet meer zo: de

mensen (ook de mensen die *zoeken*) hebben niet meer het idee dat de kerk iets te bieden heeft, dus waarom zouden ze erheen?

Het 'incarnationale model' (*incarnatie* = 'vleeswording', Joh. 1,14) werkt nu beter: wij moeten het vlees-, mensgeworden Goede Nieuws zijn in onze buurt/ stad/ werk. En dat begint met *er zijn* voor je buurt/ stad/ collega's. Vgl. Andries Baart ook in ND 07/04/18: *Niet problemen oplossen maar er zijn, dat is het geheim.*

# Gastvrijheid

Dus belangrijk om gastvrij te zijn *als kerk*, maar het begint bij gastvrij zijn *als individuele christen*.

Tips voor uitnodigen voor *Kerkproeverij* 16/09 (vgl. de website van de EO):

1. Nodig iem. uit die je *kent*;
2. Hou uitnodiging *luchtig*;

3. Nodig *persoonlijk* uit;
4. *'Kom zoals je bent'*;
5. Succes ≠ *'Ja'*!

## Bespreek:

1. Hoe vaak heb je *thuis* eters? (Indien niet zo vaak: Wat weerhoudt je?)
2. (Indien niet zo vaak:) Wat zou je kunnen helpen om dat vaker te doen, wat is daarvoor nodig?
3. Hoe vaak spreek je in de *kerk* iemand aan die je niet kent?
4. Hoe zouden we als kerk kunnen groeien in gastvrijheid? Zou jij daar een aandeel aan kunnen/willen leveren?

## Bid:

1. Of je *persoonlijk* mag groeien in gastvrijheid.
2. Of we als *Morgenster* mogen groeien in gastvrijheid.
3. Om een zegen over de Kerkproeverij.
4. Wie je zult uitnodigen voor de Kerkproeverij.