



## Kunstmest voor de Groeigroep # 19 (16/09/18)

**Lees: Job 38,1-12.28-35**

Wat kunnen mensen veel!  
Kunst, sport, techniek,  
medische wetenschap...  
Maar - ze zijn God niet!

Job was schatrijk, maar raakte op één dag alles kwijt. Als we moeilijke dingen meemaken, vragen we vaak 'Waarom?' Zelfs als we toen het goed ging zeiden: 'Allemaal toeval!' Diep in ons zit het idee dat Iets of Iemand de touwtjes in handen heeft.

De Bijbel zegt: dat idee klopt!  
En het is een Iemand. Dus je kunt je vraag aan *Hem* stellen. Job doet dat. En dan krijgt hij

ook *antwoord* (1). En Hij krijgt antwoord van *de HEER* = 'Ik ben bij je!'

Maar het antwoord is een *test*: 'Waar was je toen Ik...?' NB: uit Gods vragen spreekt een *primitief wereldbeeld*. De HEER weet best dat het anders zit, maar Job niet, en daar sluit Hij onbekommerd bij aan!

Wij weten vandaag veel meer. Maar hoe meer we weten, hoe meer nieuwe vragen er ook opdoemen. Hoe meer je weet, hoe *kleiner* je je voelt worden...

4-6 *de aarde*, de HEER als bouwvakker met een meetlint;

8-10 *de zee* (in de diepzee worden nog steeds nieuwe vissoorten ontdekt!) en de HEER als de vroedvrouw die haar als een baby ter wereld helpt;

12.28-30 *de morgen, de regen, sneeuw en ijs*: wij kunnen het allemaal beschrijven, maar niet beheersen (denk aan de klimaatverandering).

31-32 *het beelal*: geweldig dat mensen de Hubble-telescoop hebben gebouwd. Maar door de foto's die hij maakt wordt steeds duidelijker hoe klein wij zijn. Astronomen schatten dat er 200 miljard sterrenstelsels zijn met miljarden sterren... *Voor elke zandkorrel op onze planeet stralen er 100 zonnen ergens in de kosmos...*

Waarom? Niet zo vreemd als we dat niet snappen, want wij zijn klein maar God is groot.

## Jij bent God niet!

Er zijn zoveel geheimen voor ons, maar dat zijn geen geheimen voor Hem!

En Hij is ook *goed*. Aan het eind van het boek Job krijgt hij alles weer terug. Maar dat zijn plaatjes van de zegen die komt in het NT: *Jezus Christus*. Hij is het antwoord op alle waarom-vragen!

### Bespreek:

1. Houdt de vraag 'waarom' jou erg bezig? Wissel met elkaar uit.
2. Praat je daar alleen over met de mensen om je heen of ook met de HEER? En hoe?
3. Wat vind je van het antwoord dat Job kreeg van de HEER? Zou jij er tevreden mee zijn?
4. Waarin zij jij je eigen kleinheid? Waarin zie jij Gods grootheid?
5. Hoezo is *Jezus* het antwoord op alle waarom-vragen?

### Bid:

1. Over je waaroms.
2. Of je de HEER mag vertrouwen ook als je Hem niet begrijpt.
3. Voor de mensen die Hem nog niet kennen, speciaal de gasten op de *Kerkproeverij*.