



## Kunstmest voor de Groeigroep # 20 (23/09/18)

Lees: 1 Sam. 3,1-4,1

Jaloers op Samuël? Maar de HEER spreekt nog steeds. En wat de HEER zegt is niet altijd even mooi (vgl. HA). En als Hij spreekt, dan moet je er ook wat mee...

Samuël heeft niet meteen door dat het de HEER is die hem roept. Zou *jij* dat meteen doorhebben?

‘Hij had de HEER nog niet leren kennen’ (7): nog niet van zo *dichtbij*, vgl. Job 42,5: ‘Eerder had ik slechts over u *gehoord*, maar nu heb ik u met eigen ogen *aanschouwd*!’ En jij?

De HEER spreekt op veel manieren: via Bijbel, doop, avondmaal, teksten/ woorden die ‘zomaar’ door je hoofd schieten, liedregels die rondzingen in je hoofd, schepping, gebeurtenissen, rampen, andere mensen, beelden, dromen, visioenen.

Ws. horen we het vaak niet... omdat we het niet verwachten of omdat het nooit stil is om je heen en in je.

Dus: stilte inbouwen in je leven: 1. Klooster; 2. In je gewone leven (bv. autorijden); 3. Stiltemoment tijdens het bidden: ‘Spreek HEER, uw dienaar luistert’.

NB: en erop verdacht zijn dat God niet alleen spreekt als jij erop zit te wachten!

‘Het is onze natuurlijke neiging om te stoppen met lezen na 1 Sam. 3,10...’ Het proces vinden we geweldig, maar de inhoud... Want de HEER zegt niet altijd wat jij wilt horen...

*Als jouw God jou nooit tegenspreekt, dan moet je je misschien afvragen of je een vergoddelijke versie van jezelf aanbidt...* (Tim Keller)

De HEER roept Samuël om de familie Eli het oordeel aan te kondigen. En hij ligt er wakker van...

NB: je *roeping* is dus niet altijd je *droom*, het kan ook een nachtmerrie voor je zijn...

## Spreek HEER, uw dienaar luistert

Mozes, Jeremia, Jona liepen allemaal in te instantie weg voor hun roeping... Jezus had de meest nachtmerrie-achtige roeping *ever*, maar Hij liep er niet voor weg - in onze plaats!

Samuël loopt er niet voor weg en dan maakt de HEER het hem gemakkelijk: 1. S durft het niet te vertellen, dus *vraagt* E ernaar. 2. E is niet boos maar *berustend*. ‘De HEER staat S bij’ (19).

### Bespreek:

1. Ben jij jaloers op Samuël?
2. Heb jij wel eens gedacht: ‘Wat toevallig, dat ik nou net daaraan moet denken?’ Zou het kunnen zijn dat de HEER toen tegen je sprak? En wat heb je ermee gedaan?
3. Wissel ideeën uit om stilte in je leven in te bouwen.
4. Wat zegt God tegen jou? Misschien al tijden, op allerlei manieren? (NB: altijd vergelijken met wat de Bijbel zegt!)
5. Wat ga je ermee doen?

### Bid:

1. Of je gespitst mag worden op de stem van de HEER.
2. Of je hoorder *en* dader v/h Woord mag zijn (Jak. 2).

**Vraag:** zou je belangstelling hebben voor een cursus *Luisterend Bidden*? Geef dat dan door aan ondergetekende.