



Kunstmest voor de Groeigroep # 24 (28/10/18)

Lees: 1 Sam. 11,1-13

‘Saul de verlosser’: hoe kan dat? De HEER wilde toch helemaal geen koning? En wat is het slecht afgelopen met hem... Maar de HEER kiest altijd onwaarschijnlijke kandidaten en tegelijk neemt Hij hun keuzes heel serieus!

De Ammonieten zijn verre familie van de Israëlieten (zie Gen. 19) en hun oosterburen. Ze belegeren Jabes in Gilead, vlak bij de grens.

‘Verdrag’ (ṯ) = ‘verbond’. In het hebreuws letterlijk ‘een verbond *smijden*’. Uit Gen. 15 kun je begrijpen waarom.

De voorwaarden zijn wreed: het rechteroog uitsteken (2):
1. vernedering; 2. met 1 oog kun je niet vechten.

Ammonieten zo overmoedig dat ze hen 1 week geven om hulp te zoeken. Ze komen ook in Gibeon, de stad van Saul. Hij is weer aan het boeren... Is hij niet zo daadkrachtig en heeft hij zich weer verstoort (nu op de boerderij)?

Hij wordt ‘gegrepen door de Geest van God’ (6) als hij het verhaal van Jabes hoort. En dan verandert hij in één klap van boer in... verlosser! Voor (de Geest van) God is niets onmogelijk!

Ben jij wel eens gegrepen door de Geest van God? (Dat je de drang voelde iets te zeggen/ te doen en dat het wel duidelijk was dat die drang van God kwam?) En heb je het toen gezegd/ gedaan of heb je gewacht tot het overging?

Het effect van de inwerking van de Heilige Geest is bij Saul: woede! Terwijl woede in

Galaten 5 niet hoort bij de vruchten vd Geest maar juist bij de werken vh vlees...

NB: ‘heilige toorn’ bestaat niet bij mensen, alleen maar bij God! Bij mensen zitten er altijd *onheilige* elementen in hun boosheid.

Maar misschien is woede net het duwtje dat (de twijfelaar?) Saul nodig heeft om in actie te komen.

Ze trekken met groot aantal ten strijde en Saul *profeteert* (oiv de Heilige Geest) dat Jabes op het heetst van de dag ontzet zal worden (9).

En het gebeurt: het wordt een klinkende overwinning! En daarmee wordt Saul een plaatje van de Verlosser die komt: JC - terwijl de HEER niet eens wilde dat Israël een koning kreeg!

Hij wordt ook een plaatje van JC door zijn *genadige* reactie op het voorstel om zijn tegenstanders *in Israël* een lesje te leren (12-13)!

En *jij* - ben jij een plaatje van de Verlosser die gekomen is? Zo ja: dank Hem daarvoor! Zo nee: wat moet er veranderen?

Bespreek:

1. Waarom denk je dat de Ammonieten de Israëlieten aanvielen?
2. Heb jij wel eens het gevoel gehad dat je gegrepen werd door de Geest van God? Wat gebeurde er toen? En hoe heb je gereageerd?
3. Wat vind je ervan dat *Saul* een plaatje is van JC?
4. Ben je *zelf* een plaatje van JC? Zo ja: dank Hem. Zo nee: wat moet er veranderen?

Bid:

1. Of je (zoals Saul) boven jezelf uitgetild mag worden door de Geest van God.
2. Of je een plaatje mag zijn van JC - een leesbare brief van Hem.

