



## Kunstmest voor de Groeigroep # 25 (II/II/I8)

Lees: 2 Kor. 8,1-15

Paar weken geleden ramp op Sulawesi. Dan komen er spotjes op TV van giro 555 en er wordt 11 miljoen opgehaald. Prachtig!

Maar de Bijbel zegt: geven niet incidenteel maar *integraal* onderdeel van het leven van een christen!

BGT leest gemakkelijk (want maar 4000 woorden) maar is wel minder precies dan NBV (12.000 woorden).

De christenen in Macedonië zijn *arm* omdat ze christen zijn geworden. En toch *helpen*

ze anderen! *Hoe kan dat?* Als het goed is zijn christenen wandelende raadsels die mensen aan het denken zetten.

Christenen in Macedonië hebben aan Paulus gevraagd: 'Mogen wij *aub* meedoen met de actie voor Jeruzalem?' (3). (Er is een vervolging geweest in Jeruzalem (Hd. 8) en nu is er hulp nodig.) Waarom willen ze dat zo graag in Macedonië?

NBV 9: '*Jezus was rijk*, maar is omwille van *u arm* geworden opdat *u* door *zijn armoede rijk* zou worden!' Dat gaat dus niet over gewone rijkdom, maar over houvast, troost, rust, vrede. (Vgl. Rom. 8.)

Dit is meteen het verschil tussen het *christelijk* geloof en *andere* religies: God geeft eerst en dan geef ik pas.

Rom. 12,1: 'Geef *jezelf* als een geschenk aan God. Laat je *leven* een offer zijn dat God graag wil aannemen'. God is niet afgestemd in het geven, dus wij natuurlijk ook niet.

Wij denken vaak: 'Maar hou ik dan wel genoeg voor mezelf over?' Daarom *Jezus* gekomen: Hij heeft *Zich totaal* gegeven, zodat het niet meer van ons afhangt. Maar als je dat goed beseft, dan wil jij dat ook!

Paulus zegt diepe dingen over geven maar ook praktische:

1. Waar wil *God* dat je aan geeft? (5) Er zijn zoveel goede doelen. Kijk wat er op je weg komt en bid om duidelijkheid.

## Geven

Vergeet *daarnaast* ook niet de Morgenster als goed doel: VVB > p 23 gemeentegids.

2. Je hoeft niet meer te geven dan je kunt *missen* (12). Dat is heel praktisch. Aan de andere kant: wat is 'kunnen missen'? Wat is 'nodig hebben'? Als je doet wat Jezus zegt in Mt. 16,33 ('zoek *eerst* Koninkrijk van God, dan zorg *Ik* dat je niks tekort komt'), dan ontdek je dat dat waar is!

'Nieuwe tijd is gekomen!' (14): vgl. Jezus in Mc. 1,15: 'De tijd is aangebroken, Koninkrijk van God is nabij!' We hebben een Gevende *God* en kunnen door Heilige Geest gevende *mensen* zijn!

### Bespreek:

1. Ben jij een wandelend raadsel voor je omgeving? Waarom wel/ niet? Tips: zie de Bergrede, Mt. 5-7!

2. Beseft jij dat je rijk bent omdat je gelooft? Zo ja: dank God. Zo nee: wat zou helpen om dat te gaan beseffen?

3. Wat zijn jouw goede doelen en waarom? Geef je ook VVB? Is geven *integraal* onderdeel van je leven?

### Bid:

1. Of je mag beseffen hoe rijk je bent dat je Christus hebt.

2. Of je een gevend mens mag zijn.

3. Voor wie arm/ Arm zijn.