



Kunstmest voor de Groeigroep # 26 (02/I2/I8)

Lees: Jona 1

Stel dat de HEER je naar ISIS-gebied zou sturen om hen te waarschuwen dat Hij hen gaat straffen... Dat is wat er met Jona gebeurt!

Vandaag komt Oordeel er ook aan (advent!) en nu zijn wij aan de beurt om te waarschuwen...

Ninevé hoofdstad van Assyrië = ISIS van 2800 jaar geleden. Ongelooflijk wreed. En... de vijand van Israël!

Jona gaat precies andere kant op, Tarsis = 'eind vd wereld'. Zou hij echt denken dat hij aan God kan *ontsnappen*? Nee,

hij komt in *opstand* tegen God! Wij net zo opstandig als Jona, als we alleen maar bezig zijn met mede-christenen...

Tim Keller: *Aan elke ongehoorzaamheid aan God is een 'storm' verbonden!* Maar vaak lijkt effect meer op *straling*: als je het ontdekt, is het al te laat...

De (heidense) zeelui zijn *voorbeeld* voor (israëlitische) Jona! Zij proberen bemanning en passagiers te redden, maar *Jona* alleen maar met zichzelf bezig... terwijl *hij* oorzaak is!

De HEER gebruikt *kapitein* om tegen Jona te spreken: 'Sta op en roep!' (vgl. vs. 1). En Hij gebruikt het *lot*. Uit antwoord Jona blijkt dat hij wel bij *volk* van God hoort, maar niet zo onder indruk is van *God*...

'Gooi me in zee': het mooie is dat hij nu de (heidense) zeelui ziet staan, zich opoffert en tot op zekere hoogte plaatje JC wordt. Maar - wat betekent dit richting God: 1. *Bekering* of 2. *'Ik ga nog liever dood* dan dat ik naar Ninevé ga!'

Zeelui weer *voorbeeld* voor Jona: gooien hem niet meteen overboord, maar proberen nog keer aan land te komen. Vgl. Rom. 2,14: er zijn *heidenen die de wet van God niet hebben, maar die hem van nature naleven!*

NB: de HEER kiest *niet* de *beste* mensen, maar de mensen die Hij *wil* kiezen (en die ms. wel slechter zijn)! Hij werkt met *genade*: die hebben Jona en wij net zo hard nodig als die zeelui.

Parels voor de zwijnen!

Jona paste ervoor heidenen (in Nineve) over God te vertellen. Maar nu is het toch gebeurd (op het schip). En ze zijn van Hem onder de indruk! Vgl. hun gebed in vs. 14.

Als ze hem in zee gooien is het alsof er een *schakelaar* wordt overgehaald. En de HEER stuurt een grote vis...

Wat doe jij met de opdracht van Jona = zedingsbevel? Trek je je terug in de kerk? Of sluit je vriendschap met 'heidenen', geef je Christus' liefde aan hen door met als doel dat ze Hem leren kennen?

Bespreek:

1. Dat Christus terugkomt (advent) is goed nieuws voor christenen maar slecht nieuws voor niet-christenen.

2. Wat zou jij doen als je de opdracht van Jona kreeg?

3. Heb jij wel eens een 'storm' meegemaakt waarvan je later ontdekte dat hij kwam door je ongehoorzaamheid? En hoe is het afgelopen?

4. Waar heb jij Gods genade voor nodig?

Bid:

1. Voor wie Christus nog niet kennen.

2. Dat je je naar hen toe mag laten sturen.

