



Kunstmest voor de Groeigroep # 27 (09/I2/I8)

Lees: Jona 2

Jona vond de *veiligheid binnen* de bubbel (Israël) belangrijker dan *redding buiten* de bubbel (Ninevé). En jij?

De HEER helpt Jona een handje om eruit te komen: storm, lot, overboord, vis.

Vis: echt gebeurd? 1. Als verzonnen, dan meer details; 2. Als je gelooft in Christus' opstanding valt dit wel mee.

Vis = begin van Gods redding van Jona, maar het begin van Gods redding lijkt daar vaak niet op! De buik van een vis is een vreselijke plek. Ms zat/ zit

jij ook wel 'in de buik vd vis'. Je denkt: 'Ik hou dit niet veel langer vol...'

Jona doet daar iets heel bijzonders: hij *bidt* (vs. 2). Daar denken wij vaak pas heel laat aan 'in de buik vd vis'. (Ms duurde dat bij Jona ook wel 3 dagen en 3 nachten...)

Niet zo vreemd als je 'in de buik vd vis' denkt: 'Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen' (vs. 5a). Maar dan moet je er altijd '*maar*' (vs. 5bc) achteraan denken, want dat is een *leugen* van Satan!

Mooi dat Jona bidt, maar er *mist* ook iets: *schuldbesef* - na alles wat er gebeurd is! En vs. 9: 'Zij die armzalige afgoden vereren verlaten U, trouwe God': klopt, maar hoe zit het met zijn eigen afgoden (bv. de veilige bubbel Israël)?

Als jij nu 'in de buik vd vis' zit, doe dan 2 dingen: 1. Bidden (als Jona); 2. In de spiegel kijken (dat doet Jona niet) - helemaal in de aanloop naar het Avondmaal!

NB: niet dat het altijd je eigen schuld is als je 'in de buik van de vis' zit, maar dat kan wel...

Collectieve toepassing: Jona wilde niet uit zijn bubbel, dus de HEER *slingert* hem eruit - gebeurt dat op het moment ook met ons orthodoxe protestantse kerken?

Wij hebben lang kunnen denken: 'Bij ons gelukkig geen kerkverlating zoals bij de vrijzinnigen!' Maar dat is veranderd: papieren leden, jongeren die afhaken etc.

Uit je bubbel!

NB: 'Veel kleine groepen lopen op den duur vast omdat ze *geen doel buiten zichzelf* hebben'...

Zijn wij teveel *bubbel* geworden? En slingert de Heer ons door kerkverlating *uit* onze bubbel? Omdat we er anders niet uit *komen*?

Bespreek:

1. Wat vind jij belangrijk als het gaat om de kerk: dat het er veilig is voor de leden of dat ze er op uitgaat om niet-leden te bereiken en waarom?
2. Heb jij wel eens 'in de buik van de vis' gezeten? En hoe ging het toen met bidden?
3. Herken je dat het begin van Gods redding er vaak niet uitziet als redding?
4. Kan jullie groeigroep iets met de uitspraak hiernaast over kleine groepen (bij NB)?

Bid:

1. Voor de mensen die (nog) zonder God leven. Of we hart voor hen mogen hebben.
2. Of je 'in de buik van de vis' die 2 dingen mag doen: 1. bidden 2. in de spiegel kijken.
3. Voor Robert Smits en stichting *Help Mij Leven*.