



Kunstmest voor de Groeigroep # 29 (13/01/19)

Lees: Joh. 2,13-22

Ms denk je: het gaat hier toch over de tempel in Jeruzalem? Maar: 1. Jezus zet Zichzelf id plaats daarvan (21); 2. Sinds Pinksteren zijn wij tempels!

Waarom begint Johannes met dit verhaal? Johannes gaat meer diepte in, laat lijnen zien, niet altijd chronologisch.

Tempelplein 20 voetbalvelden groot met tijdens feesten 150.000 bezoekers... En handelaars, loven & bieden, dierengeluiden: veel herrie...

Daarom Jezus in actie: het moest huis van Vader zijn,

maar is warenhuis geworden; huis van herrie i.p.v. huis van gebed (Mc. 11,17)...

Hoe kun je daar ooit bidden, God ontmoeten?

De hartstocht voor uw huis zal mij verteren (17 = Ps. 69,10): daar denken leerlingen meteen aan: de Bijbel zit in hun hoofd - en bij ons dan?

Joden vragen legitimatie: typerend voor kerk die ontspoord: niet ingaan op de inhoud, alleen maar op de procedure...

Breek deze tempel (mijn lichaam) af, en Ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen (19): dus schoonmaak vd tempel is niet genoeg, er moet een nieuwe komen! En die is er al: vgl. Joh. 1,14: *het Woord is mens geworden en heeft onder ons 'getabernakeld'*. De grote God in een klein mens...

Jezus is geen markt maar een tempel: bij Hem wel stilte! Gaat steeds naar eenzame, stille plekken om te bidden.

Zo was de tempel bedoeld!
Maar afgebroken door Joden...

En vervolgens hun eigen tempel in Jeruzalem ook...
En die is niet herbouwd, maar de tempel Jezus wel!

Nog stapje verder: sinds Pinksteren zijn wij tempels!
Vraag: ben ik nog steeds tempel of ben ik ook een markt geworden...?

BEN JIJ EEN TEMPEL OF EEN MARKT?

Er is in onze maatschappij nauwelijks stilte meer en we hebben niet eens door dat dat ongezond is en wat erger is: kunnen we God dan nog wel ontmoeten? En als we God niet meer ontmoeten dan verdwijnt Hij naar de marge van ons leven, dan wordt Hij steeds minder echt voor ons...

Bespreek:

1. Verdiep je (evt. via Internet) in de afmetingen van de tempel van Herodes.

2. Denk je dat Jezus boos is? Zo ja: is boosheid op zich verkeerd?

3. Voel jij ook - net als Jezus - *hartstocht* (passie) voor het Koninkrijk van God? (NB: dat is groter dan de kerk!) Zo ja: wat doe je daarmee? Zo nee: zou je dat willen voelen en waarom wel/ niet?

4. Zoek in Marcus de teksten op waarin Jezus de stilte opzoekt om te bidden.

5. Ben jij markt of tempel? In geval markt: a. Jezus is gelukkig de volmaakte Tempel! b. Bedenk concrete stappen om te veranderen van markt in tempel.

Bid:

1. Dank voor Jezus, de volmaakte Tempel.

2. Bid of jij ook een tempel mag zijn i.p.v. een markt.