



## Kunstmest voor de Groeigroep # 30 (10/02/19)

Lees: Joh. 3,1-10

Wij zijn in de wereld gekomen door wonder: geboorte. Maar om in Gods Nieuwe Wereld te komen nog een wonder nodig: wedergeboorte. *Dat* wonder wil Hij *ook* bij jou doen!

Nikodemus zegt mooie dingen tegen Jezus ('rabbi' terwijl Hij geen opleiding heeft en 'van God gekomen') maar Jezus geeft hem een koude douche. Waarom? Vgl. 2,34-35 en dan 3,1: 'Zo was er...'

Nikodemus gaat er van uit dat hij en Jezus aan dezelfde kant staan. Maar Jezus zegt: 'Ben *jij* wel van God gekomen?'

Nikodemus maakt Jezus' woorden belachelijk, zo houdt hij Jezus' woorden - die heel dichtbij komen - op afstand.

Taktiek die wij ook gebruiken. Zelfs in de kerk. Hoef je niet van te schrikken: zo doseer je het voor jezelf. Nikodemus sputtert hier nog tegen, maar uiteindelijk goed gekomen met hem, vgl. Joh. 19,39!

'Geboren uit water en Geest' (vs. 5) vgl 1. Gen. 1,2; 2. Ez. 36,25.26: reiniging + vernieuwing.

'Wind' (vs. 8) = 'Geest'. 2 overeenkomsten: 1. Ze hebben iets geheimzinnigs, want je ziet ze niet. Het wonder vd geboorte kun je dus getuige van zijn, maar het wonder vd wedergeboorte niet...

2. Maar je ziet wel het effect. Wind: bladeren ritselen, bomen gaan om. Geest: nieuw leven na wedergeboorte.

In 1e brief heeft Johannes het 6 x over 'opnieuw geboren':

1 Joh. 2,29: *Ieder die rechtvaardig (= geboorzaam aan God) leeft, is uit God geboren.*

1 Joh. 3,9: *Wie uit God geboren is, zondigt niet (= leeft niet in zonde), want Gods zaad is blijvend in Hem.*

1 Joh. 4,7: *Ieder die liefbeeft is uit God geboren en kent God.*

## Opnieuw geboren!

1 Joh. 5,1 *Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren.*

1 Joh. 5,4: *Ieder die uit God geboren is, overwint de wereld.*

1 Joh. 5,18: *De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt wie uit God geboren is, zodat het kwaad geen vat op hem heeft.*

Tenslotte: op je geboorte kun je geen invloed uitoefenen, op je wedergeboorte ook niet. Maar 1

Pt. 1,23: *Gods Woord* = het *zaad* van de wedergeboorte! Dus belangrijk om je daarvoor te openen!

### Bespreek:

1. Ga jij er van uit dat Jezus en jij aan dezelfde kant staan? Waarom?

2. Hou jij Jezus' woorden ook wel eens op afstand?

3. De 6 bijbelteksten uit Johannes' 1e brief (zie vorige kolom). Zie je één of meer van deze dingen bij jezelf?

4. Hoe stel jij je open voor het zaad van de wedergeboorte, de Bijbel?

### Bid:

1. Dank voor het wonder van de wedergeboorte dat God ook in jou wil bewerken!

2. Dat je Jezus' woorden niet (blijvend) op afstand houdt.

3. Bid om/ dank voor nieuwe leven zoals in teksten 1 Joh.