



Kunstmest voor de Groeigroep # 1 (I2/II/I7)

Lees: Rechters 6 en 7

Als we allemaal profeet, priester, koning zijn (HC 12), zijn we ook allemaal *rechter, leider*. Dus God *roept* jou!

De Israëlieten zijn doodsbang voor de Midianieten. Gideon ook. Maar God noemt hem 'dappere krijgsman' en roept hem om te strijden: Hij ziet wat in hem; het is ook belofte!

God roept jou vandaag: 1. Via mensen (die wat in jou zien) 2. Als je denkt: 'Eigenlijk zou ik ... moeten'. Negeer het niet maar overweeg het biddend. 3.

Misschien gaat het om eens bij een bepaalde persoon op bezoek te gaan, bediener van de beamer worden, je niet-christelijke burens te eten vragen, jeugdleader worden, eens met iemand bidden, een nieuwe stap zetten als groei-groep enz.

Dikke kans dat je (net als Gideon) reageert met: 'Wie, ik?' Een opdracht van God, daar willen we altijd onder uit, want die is meestal spannend, je moet uit je comfort-zone...

Gideon vraagt: 'Hoe zou ik dat kunnen?' God antwoordt: 'Omdat *Ik Ben Die Ik ben*'. Als Hij met je meegaat, dan is niets onmogelijk!

Gideon vraagt ook nog een teken. Hij krijgt er maar liefst 4 in dit verhaal! Jij mag ook best een teken vragen als je het spannend vindt.

Voordat Gideon confrontatie met Midianieten aangaat,

moet hij confrontatie met eigen vader/ familie/ stad aangaan... Dat is ws. *nog* spannender... Durf jij alleen te staan met God?

Maar God geeft ongedachte oplossing (altijd!): zijn vader is helemaal niet boos!

Het leger dat je bij je hebt is te

Wat als God je roept?

groot (7,2): wanneer is een leger nou ooit *te groot*?? Door Gods wonderlijke selectieproces is het uiteindelijk maar 1% van wat het eerst was...

Maar het is genoeg! Want het hangt niet van ons af, maar van Hem! Hij doet het echte werk! Dus geen reden om je te beroemen, alleen maar om te danken!

Besprek:

1. Wat spreekt jou aan in dit verhaal en wat stoot je af en waarom?
2. God roept ons allemaal om zijn werk te doen.
3. Wat zien mensen in jou? Waarvan zeggen ze: 'Wat ben jij daar goed in!' En wat doe je daarmee?
4. Waarvan denk jij: 'Eigenlijk zou ik ... moeten'. En wat doe je daarmee?
5. Kan God je nog op een andere manier roepen?
6. Heb je God wel eens om een teken gevraagd? En?
7. Wissel uit welke ongedachte oplossingen God heeft gegeven voor jouw problemen.

Bid:

1. Of je mag ontdekken waartoe God je roept. (Of dank Hem als je dat al hebt ontdekt.)
2. Of Hij je bereid wil maken zijn opdracht aan te nemen. (Of dank...)
3. Of je mag ontdekken dat Hij vervolgens het echte werk doet. (Of dank...)