



Kunstmest voor de Groeigroep # 33 (17/03/19)

Lees: Joh. 9,1-7

Wat is doel van je leven? Vooral bij 'zinloos' lijden vragen we ons dat af.

Blindgeboren (1): wat mis je dan veel... Lijkt een typisch voorbeeld van 'zinloos' lijden. Mensen denken vaak: lijden heeft geen *doel* maar ms wel een *oorzaak*. Jezus' leerlingen ook. Dan algauw 'eigen schuld' - onze manier om het lijden op *afstand* te houden.

Jezus doet dat niet. Hij *ziet* die man - zelfs in het *voorbijgaan!* Hij *ziet* je als je lijdt. (Vgl. het 'zien' van God in Ex. 3,7.) *Gezien worden* is basis-

behoefte van ons. Laten we *elkaar* zien zoals Jezus *ons* ziet - te beginnen met kinderen en jongeren!

Jezus (3): *Niet* eigen schuld. Maar 'Gods werk moet door hem zichtbaar worden'. God heeft Plan en daar past zijn blindgeborenheid in. Geldt ook voor jou.

Hoe past die man in Gods Plan? God heeft stralend volmaakte wereld gemaakt. Maar mensen dat bedorven, donker geworden. Nu is Jezus, *Licht vd wereld* (5) gekomen om donker te verdrijven. Plaatje daarvan: een man die z'n hele leven ih donker heeft gezeten krijgt licht in de ogen!

Prachtig voor die man. Maar ook boodschap v omstanders: 'Je moet bij Jezus wezen, dan wordt het Licht in je leven!' Daarom deze x *demonstratief* wonder: modderkorsten heel zichtbaar.

Veel mensen zien die korsten. En zien later dat die korsten weg zijn. Dus gaat niet alleen

om de gezondheid van die ene man. Maar ook om Jezus' boodschap voor alle mensen: *Gods werk moet door hem zichtbaar worden*. Di ook het doel van *jouw* leven:

1. Dat gebeurt alleen al door er te *zijn*, vgl de 4 baby's, Gods werk!
2. Dat gebeurt nog meer als je naar mensen *kijkt* zoals Jezus.

Het doel van je leven

3. Kan zelfs gebeuren door *lijden*. Bij die man gebeurt het door het *eind* van zijn lijden, maar het kan ook zijn dat je moet *blijven* lijden, dat Gods werk dan duidelijker zichtbaar wordt door jou heen dan als er *eind* komt aan je lijden.

Denk dan aan het lijden dat God Zelf op Zich genomen heeft. Een God *die* dat voor

me over heeft, wil ik graag tot Doel van mijn leven maken!

Bespreek:

1. Ken je mensen die 'zinloos' lijken te lijden? Ken je het zelf misschien?
2. Voel jij je gezien door Jezus ja/ nee? En hoe voelt dat?
3. Ervaar jij dat je (echt) gezien wordt door *mensen*? En zie *jij* anderen (echt)?
4. Hoe zou Gods werk door *jou* heen zichtbaar kunnen worden?

Bid:

1. Voor mensen die 'zinloos' lijken te lijden. Ook voor genezing/ oplossingen!
2. Dat we ons gezien mogen weten door *Jezus*.
3. Dat we *elkaar* mogen zien - te beginnen met de kinderen en de jongeren.
4. Dank Jezus voor *zijn* lijden.