



Kunstmest voor de Groeigroep # 35 (07/04/19)

Lees: Joh. 10,1-21

Schape hebben echt een herder nodig. Dat is ws. de reden waarom de Bijbel ons ermee vergelijkt: wij hebben ook echt een Herder nodig. Maar dat erkennen we niet graag...

In de Bijbel komt dit beeld o.a. voor in Ps. 23, Jes. 40, Ez. 34; Ez. 37 en in Joh. 10. Wat Jezus in Joh. 10 benadrukt: er zijn ook slechte herders... Daar bedoelt hij de Joodse leiders mee.

Vandaag zijn er ook slechte herders. Een 'herder' is de/datgene waar mensen

achteraan lopen, wie/ wat ze volgen, waar ze voor *leven*. Als je het zo bekijkt zijn genieten, bezit, relaties, spiritualiteit, goede doelen ook herders. Maar geen goede...

Alle andere 'herders' dan de Goede Herder 'slachten, roven en vernietigen' je (vs. 10). Het werkt ook niet om de Goede Herder te volgen *en* andere herders - iets waar we in onze cultuur toe geneigd zijn: om van alles te combineren.

Jezus is de Goede Herder: Hij kent jou, Hij weet wat je doormaakt en Hij wil je 'het leven in al zijn volheid' geven (10). Maar daar lijkt het niet altijd op: soms ga je ook door een donker dal (Ps. 23). Maar wat dan alle verschil maakt is dat de Goede Herder erbij is.

Hij heeft Zich als een Schape laten slachten (Jes. 53). Daardoor weet je dat Hij te vertrouwen is.

Jezus heeft deze toespraak misschien wel gehouden in de

buurt van de Schaapspoort (vgl. Joh. 5,2). En dan betekent 'Ik ben de Deur': 'Dat is niet de Schaapspoort, Ik ben de Schaapspoort!'

Dat is groot verschil: door Schaapspoort van de *tempel* gingen schape om te worden geslacht en geofferd. Door 'Schaapspoort' Jezus gaan ze juist om het leven te vinden in al zijn volheid!

De Goede Herder

Vraag: moet je door Jezus naar *binnen* of naar *buiten*?

Antwoord: *allebei*: binnen de schaapskooi vonden schape bescherming, buiten eten en drinken. Jezus zorgt voor alles wat je nodig hebt.

Als wij achter andere 'herders' aanlopen dan nemen we met minder genoegen dan de Goede Herder wil geven! Hoe dom kun je zijn...

Maak tijd en zoek de stilte om te luisteren naar de Stem van de Goede Herder. En leer je kinderen dat ook.

Bespreek:

1. De overeenkomsten en verschillen tussen mensen en schape.
2. Is het voor jou gemakkelijk of moeilijk om te erkennen dat je een herder nodig hebt?
3. Volg jij (alleen) de Goede Herder of volg je (ook) andere 'herders'?
4. Heb je ervaren dat andere 'herders' je 'slachten, roven, vernietigen'? Vertel erover.
5. Heb je ervaren dat Goede Herder bij je is - zelfs in een donker dal? Vertel erover.

Bid:

Voor wie achter andere herders aan lopen - dat ze de Goede herder mogen vinden - misschien wel via jou.