



Kunstmest voor de Groeigroep # 36 (14/04/19)

Lees: Rechters 3,12-30

Verhaal Ehud & Eglon *lijkt* ver van je bed, maar *is* het niet! Ef. 6,12: 'Wij vechten ook - maar niet tegen mensen, maar tegen de leiders vd duisternis, tegen de hoogste kwade machten'...

Ehud ± 3000 jaar geleden... De taktiek van de Moabieten Ammonieten en Amalekieten = frontale aanval, geweld. Die taktiek zien we in *onze* strijd niet zo; alleen in landen met vervolging (lees bv. Andrew White, *Geloof onder vuur*).

In *onze* strijd is taktiek vaker:
1. AFLEIDING: *discussies* in de kerk waardoor we alleen

maar 'binnen' bezig zijn, niet aan 'buiten' toe komen. En als we het *te druk* hebben om aan God toe te komen (oa door Internet).

2. MISLEIDING:

- 'Ja ik geloof wel dat God bestaat' ≠ geloof, vgl. Jak. 2,19!
- 'Ik ben Gods liefde niet waard' = leugen vd duivel!
- Experimenteren met occultisme = gevaarlijk!

3. VERLEIDING om je eigen gang te gaan. Ms 'alleen maar' op bepaald gebied. De Bijbel waarschuwt bv vaak voor *vrije seks*. Maar wat is het gewoon en wat is het vernietigend voor de samenleving...

De vijand is echt super gehaald. Wat nu?

In Rechters 3 stuurt God *Ehud*. Een onwaarschijnlijke kandidaat, want hij heeft een beperking. Maar God kiest altijd onwaarschijnlijke kandidaten, ook ons...

Kan omdat het niet vd afhangt maar van God.

Ehud verslaat Eglon en de Moabieten Ammonieten Amalekieten. Dat was Gods oplossing *toen*. En vandaag?

Vandaag is er ook een *Ehud*. Dat is *Jezus*. Ook een onwaarschijnlijke keus: opgegroeid ie dorpje op het platteland, zoon vd timmerman, onopvallend. Hij heeft *onze* vijand verslagen!

Geestelijke strijd

Wat was zijn taktiek? *Hij leefde heel dicht bij God*. Begon de dag met id stilte luisteren naar Gods stem en met Hem spreken. Daardoor was Hij vol vd Heilige Geest. Daardoor kon Hij mensen bevrijden en Zelf staande blijven.

Dat moet ook onze taktiek zijn: *heel dicht bij Jezus leven*. Ef. 6: Waarheid (= Jezus) = gordel; gerechtigheid (v Jezus) = harnas; evangelie (= Jezus) =

sandalen; geloof (in Jezus) = schild; verlossing (door Jezus) = helm; Geest en woorden (v Jezus) = zwaard. En gebed!

Bespreek:

1. Heb je je wel eens verdiept in christenvervolging? Vertel erover. (NB: 16 juni *Open Doors* zondag Morgenster!)

2. Hoe erg ben jij je ervan bewust dat je in een strijd verwickeld bent?

3. Welke taktiek van de duivel heeft het meeste succes bij jou: afleiding, misleiding of verleiding?

4. Hoe zou jij je de taktiek van Jezus (meer) eigen kunnen maken?

Bid:

1. Voor vervolgte christenen.

2. Om vastbeslotenheid om dicht bij Jezus te leven.

3. Om bevrijding voor wie id macht vd duivel zijn.