



## Kunstmest voor de Groeigroep # 38 (19/05/19)

**Lees: Joh. 15,18-16,16**

Wel es gemerkt dat mensen je *haatten*? Jezus: 'Ze hebben Mij ook gehad, hoort erbij!' (Joh. 15,18 vgl. 16,33). *Tegenslag* hoort er ook bij, God belooft je geen probleemloos leven - maar wel zijn Geest!

Jezus zulke mooie dingen gezegd en gedaan (16,22.24) en toch gehaat... 'zonder reden' (16,25 = Ps. 69,5). Alle Pss gaan over Jezus!

Haat & tegenslag hoeven je niet aan het twijfelen te brengen! Niet denken: Klopt het allemaal wel? Is God/ Jezus wel liefde?

Om je te helpen dan niet te twijfelen stuurt Jezus 'Geest vd Waarheid' (15,25 vgl. 14,27). Niet *abstract*, filosofisch, maar heel *concreet*:

Jezus heeft gezegd: 'Ik ben de Waarheid' (Joh. 14,6), maar 'de wereld' (= de Joden) hebben Hem afgewezen, uitgemaakt voor leugenaar. En als je ziet hoe Hij behandeld wordt en jij en hoe jouw leven eruitziet, kun je je afvragen: Wie heeft er nou gelijk?

Maar dan zegt Jezus (15,26): 'Straks komt mijn Advocaat ('Pleitbezorger') en die zal Mijn onschuld bewijzen, dat Ik geen Leugenaar ben maar de Waarheid!'

Dus wat de waarheid *lijkt* - als je zo gehaat wordt, zo'n moeilijk leven hebt, dan kan er toch geen God zijn? - is een vuile leugen van de Tegenstander! aar je hebt echt de Geest vd Waarheid nodig om die te doorzien, vandaag ook...

Je hebt de Geest vd Waarheid nodig om je de weg te wijzen

in de *volle* waarheid (16,13). Daarom elke dag bidden: 'Heer wilt U me vullen met de Geest vd Waarheid, zodat ik de volle Waarheid leer kennen?'

In gereformeerde traditie altijd meer nadruk gelegd op Woord, maar het is allebei: Woord & Geest (vgl. HC 21!). En ze horen bij elkaar, vgl. 16,13b-14.

## De Geest overtuigt je

Als je daar elke dag om bidt, zal Geest je duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is (16,8). *Zonde* = Jezus afwijzen. *Gerechtigheid* = dat Jezus naar de hemel mag bewijst dat Hij in zijn recht staat, de Waarheid is. *Oordeel* = de Satan is al veroordeeld (al lijkt het er soms niet op)! (vgl. Joh. 16,33a).

### Bespreek:

1. Heb je wel eens gemerkt dat mensen je haatten? Wissel uit.
2. God belooft je geen probleemloos leven.
3. Brengen haat en tegenslag jou aan het twijfelen?
4. Heb jij al eens gebeden of je vol mag worden vd Heilige Geest? Wat gebeurde er?
5. Woord en Geest horen bij elkaar, dus als je leest in de Bijbel moet je ook altijd bidden of de Geest je wil helpen het te begrijpen.

### Bid:

1. Voor mensen die jou haten, en dat jij ze niet terughaat.
2. Of je niet mag gaan twijfelen door haat en tegenslag & voor mensen die dat wel zijn gaan doen.
3. Of je vol mag worden vd Heilige Geest.