



## Kunstmest voor de Groeigroep # 40 (16/06/19)

Lees: Hd. 8,1-4

Nik Ripken Open Doors (ND 4/6): *Christenen die bidden om een einde aan geloofsvervolging, werken niet mee aan de verspreiding van het evangelie...*

De gemeente van Jeruzalem was een *droomgemeente* (Hd. 2,42-47). Maar in Hd. 8 komt er een eind aan al dat moois: er komt (na de steniging van Stefanus) een (spontane, niet georganiseerde) *vervolging* en de droomgemeente wordt uit elkaar geslagen. *Hoe kan God dat toelaten?*

Mooie van Hd. 8: je ziet iets van Gods Plan daarachter. In

vs. 1 staat meteen dat ze 'verspreid werden over *Judea en Samaria*'. Dat is natuurlijk de omgeving. Maar het is ook de volgende fase in Gods Plan!

Vgl. Hd. 1,8: daar zegt Jezus vlak voor zijn Hemelvaart: 'Jullie zullen van Mij getuigen in Jeruzalem, *Judea en Samaria* en tot aan de uiteinden van de aarde'. En dat gebeurt nu - via die vervolging!

Misschien zijn de christenen Jeruzalem niet uit te krijgen - het is altijd spannend om als kerk je vertrouwde omgeving te verlaten - en gebruikt God vervolging om ze Jeruzalem a.h.w. uit te *schoppen*...

God kan dus inderdaad *alle dingen doen meewerken ten goede* - zelfs vervolging (Rom. 8)!

Daar zijn zoveel voorbeelden van in de Kerkgeschiedenis dat er een spreekwoord is: *Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk!* Hoe meer de kerk vervolgd wordt, hoe harder ze groeit! Mooie voorbeelden daarvan:

1. In het China van de 20e eeuw was het Christendom tijdens de Culturele Revolutie verboden. Toen er weer meer openheid kwam, bleek het Christendom ondergronds enorm gegroeid: vandaag schijnen er ± 100 miljoen christen te zijn in China!

## Goedkoop of duurkoop

2. Moslims die naar het Westen vluchten en hier christen worden en geen verblijfsvergunning krijgen, moeten terug naar hun land van herkomst en... brengen daar het Goede Nieuws!

Hoe kan het dat de kerk tegen de verdrukking ingroeit? Het lijkt erop dat het geloof *aantrekkelijker* is naarmate het je *meer* kost. En - dat het minder aantrekkelijk is naarmate het minder kost... Want waar vervolging is *groeit* de kerk, maar waar

*geen* vervolging is - in het Westen - *krimpt* de kerk, daar is de secularisatie het sterkst...

Vraag: zou de secularisatie Gods manier zijn ons uit de kerk te schoppen? Want ook vandaag moet het Goede Nieuws nog verder...

### Bespreek:

1. Wat kost geloven jou?
2. Ken jij (behalve de 2 genoemde) nog meer voorbeelden dat de kerk tegen de verdrukking in groeit?
3. Stel dat christenen in NL steeds meer gediscrimineerd gaan worden: Heb jij dat ervoor over?

### Bid:

1. Om *trouw* voor vervolgte broers en zussen.
2. Voor Open Doors.
2. Om *trouw* voor *niet*-vervolgte christenen zoals wijzelf.