



Kunstmest voor de Groeigroep # 4I (30/06/19)

Lees: Hd. 8,5-8.14-17

Doop: Mt. 19,14: 'Laat de kinderen... bij Mij komen, want het Koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij'. We moeten *worden als de kinderen*. In het verhaal van Filippus' optreden in Samaria gaat het ook over *kinderlijk vertrouwen*.

Filippus zal er best tegenop gezien hebben om het Goede Nieuws te brengen in Samaria. Want Samaritanen en Joden konden niet met elkaar overweg (vgl. Joh. 4).

Maar hij gaat gehoorzaam, in kinderlijk vertrouwen. En het

komt inderdaad goed: 'Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei!' (6)

Maar dat komt ook door iets anders: 'toen ze de *wonderen* zagen die hij verrichtte' (slot 6 = 7 'veel mensen werden bevrijd v onreine geesten, en tal v verlamden en kreupelen werden genezen').

Misschien denk je: 'Wow, dat Filippus dat *kan!*' Maar dat zijn 'gewoon' dingen waarvan Jezus bij zijn HV gezegd heeft dat die de gelovigen zouden vergezellen (Mc. 16,17.18).

Je moet eigenlijk denken: 'Wow, dat Filippus dat *durft!*' Tegen een boze geest zeggen: 'Wegwezen in Jezus' naam!' en een zieke de handen opleggen - daar is *durf* voor nodig. En *kinderlijk vertrouwen* dat Jezus door jou heen werkt als en hoe Hij het nodig vindt.

Wat ons vaak tegenhoudt om kinderlijk te vertrouwen is dat we denken: 'Ja maar dat heb ik nog nooit eerder gedaan!'

Maar als je verder leest in Hd. 8 ontdek je dat Filippus ook een *beginneling* is! Hij doet zelfs iets *verkeerd*, blijkt als Petrus en Johannes vanuit Jeruzalem komen kijken wat er allemaal gebeurt!

Hij heeft mensen alleen gedoopt in de naam v Jezus... Dus Filippus (= de Filippus die bij de 12 hoort!) weet nog niet zoveel maar zegt niet: 'Laat iemand met meer ervaring dat maar doen...'

Kinderlijk vertrouwen

Soms filmpjes op FB van mensen die Goede Nieuws op simplistische manier vertellen maar... er gebeuren wel allerlei wonderen! Hoe kan dat?

Ms vindt God het belangrijker dat we kinderlijk vertrouwen op Hem dan dat we heel veel *weten*... Vgl. Mt. 11,25 en de brieven aan de Korintiërs.

Petrus en Johannes doen alsnog wat Filippus vergeten is: bidden om Heilige Geest - en ze ontvangen Hem!

Ms hebben we soms meer een *Pippi Langkous-geloof* nodig: 'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan' - want ik heb een *God* voor wie niets onmogelijk is!

Besprek:

1. Lukt het jou om kinderlijk te vertrouwen op God? Zo nee: Zou je het willen? Wat heb je daarvoor nodig?

2. Heb je wel eens gemerkt dat je je liet inschakelen door God en dat je dingen zei/ deed waar je zelf van stond te kijken?

Bid:

1. Om het besef dat God je wil inschakelen.

2. Om een Pippi Langkous-geloof voor jezelf en voor elkaar.