



Kunstmest voor de Groeigroep # 42 (07/07/19)

Lees: Hd. 8,9-13.18-25

Toverij niet alleen toen:
Elohim Centre, New Age,
horoscopen, Boeddhabeeldjes
te koop in tuincentrum, Harry
Potter, series Netflix, games...

Simon de Tovenaar heeft de
mensen in Samaria in zijn *ban*.
Waarom zo'n aantrekkings-
kracht? Omdat toverij draait
om *controle*: wekt indruk dat je
ermee kunt controleren wat je
niet onder controle hebt. En
dat willen we allemaal, Gen. 3.

Maar hij kan niet tegen
Filippus op. Hij staat 'versteld'
(13) van wat Filippus allemaal
doet. Hetzelfde woord als in

vs 9: betekent dat dat Simon
wat Filippus doet ook ziet als
toverkunsten? En dat hij via
Filippus zijn comeback wil
maken? Of is hij te goeder
trouw maar zo gestempeld
door toverij dat hij niet meer
anders kan denken?

Als Petrus en Johannes de
mensen de handen opleggen
en ze ontvangen de Heilige
Geest, biedt Simon hen *geld*
aan om hem die macht ook te
geven.

Denkt dat Petrus en Johannes
de Heilige Geest in hun
gereedskapskist hebben...

Maar het is totaal niet nodig
om te proberen de wereld
naar je hand te zetten. Want
er is Iemand die hem in de
hand heeft, en die heeft het
goed met je voor...

Het is natuurlijk andersom:
Petrus en Johannes zijn
gereedschap van de Heilige
Geest! Hun handoplegging is
geen magisch gebaar, maar
een gebaar van kinderlijk
vertrouwen (vgl. vorige week):

'Wij denken dat God ons wil
gebruiken om jullie de Heilige
Geest te geven; we weten het
niet zeker, daarom vinden we
het hartstikke eng om jullie de
handen op te leggen, maar we
doen het toch want Hij mag
over ons beschikken, Hij
mag ons gebruiken als
gereedschap.'

Wie is het gereedschap van wie?

Hoe weet je dat de Heilige
Geest jou op een bepaald
moment/ in een bepaalde
situatie als gereedschap wil
gebruiken?

Als je de *drang* voelt om iets te
zeggen of te doen tegen een
ander, dat je liever niet wilt
zeggen of doen, dat je niet
durft zeggen of doen. Je
probeert het te negeren,
maar het lukt niet - En als
het in overeenstemming is

met Gods Woord - dan is de
kans groot dat dat aan de orde
is.

1. Vorige week: gewoon
doen, ook als je niet durft.
2. Nu: als je gewoon *doet*:
wel beseffen dat *Hij* het
moet doen *door* jou heen,
dat jij het gereedschap van
Hem bent, niet andersom!

Bespreek:

1. Ben jij wel eens in aanraking
gekomen met toverij?

2. Heb jij ook behoefte aan
controle? Waar uit zich dat in?

3. Durf jij tegen de God te
zeggen: 'Hier ben ik, gebruikt
U me maar als gereedschap?'
Heb je dat al eens gedaan?
En wat gebeurde er toen?

4. Heb jij die drang wel eens
gevoeld v/h eind vd preek? En
wat heb je ermee gedaan?

Bid:

1. Hier ben ik, gebruikt U me
maar als gereedschap.