



Kunstmest voor de Groeigroep # 43 (01/09/19)

Lees: Jakobus 4,1-10

'U krijgt niets omdat u niet bidt'. Misschien wel een van de confronterendste teksten uit de Bijbel. Maar ook een verkapte belofte: 'Als je (meer) zou bidden, wat zou God je dan wel niet allemaal geven...!' Wat zou er allemaal anders worden in ons leven als we (meer) zouden bidden? En in de Morgenster? En in Leeuwarden?

Er zijn blijkbaar dingen die Jakobus' lezers heel graag willen en dat geeft conflicten (4,1). Wat wil *jij* heel graag? En - bid je daar dan ook voor? De lezers van Jakobus niet...

Wij zijn ws. niet zo anders. Als zich probleem aandient, dan 3 mogelijkheden: vechten/ bevriezen/ vluchten. Bidden is blijkbaar de laatste optie voor ons: 'We kunnen *alleen nog maar* bidden': blijkbaar stelt dat niet zoveel voor...

Omdat we 'van nature vijanden van God' zijn. Wij willen niet erkennen dat we het niet zelf kunnen, dat we afhankelijk zijn. We willen onze eigen boontjes doppen.

God heeft de beste oplossing voor ons probleem voor ons klaarliggen. Maar als wij liever onze eigen oplossing kiezen... Dat is als je niet bidt. Maar wat als je wel bidt? 4,8: 'Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen'. Prachtige tekst. Plaatje uit OT daarbij: 2 Kron. 20 (m.n. vs. 12 en 17).

Omgekeerde wereld ook: hoe komt het als jij tot Hem nadert? Dat is zijn werk in jou. Dus dan is Hij eerst tot jou genaderd. Maar Hij is zo blij als jij dat doet dat Hij bereid

is om jou te laten denken dat het andersom is...

Vgl. Mt. 7,7: 'Bid en er zal u gegeven worden...'. En vgl. Lc. 11,4: 'De Vader in de hemel zal *de Heilige Geest geven* aan wie Hem erom vragen'. Dus: Hij geeft misschien wat je vraagt, maar Hij geeft in ieder geval Zichzelf - het allermooiste!

U krijgt niets omdat u niet bidt...

Als je meer 'nadert tot God', ga je meer *ervaren* dat Hij tot jou genaderd is. Als je dat niet meer ervaart 1. Moet je eerst je handen reinigen (4,8)? 2. Je ervaring is niet onfeilbaar!

Wat zal er gebeuren als we meer bidden? Om dat te stimuleren gaan we 2 dingen doen:

1. *Gebedsteam* vormen

2. Cursus *Luisterend Bidden* (New Wine) aanbieden: zie <https://www.new-wine.nl/resources/cursussen/luisterend-bidden/>

Bespreek:

1. Lukt het je om elke dag ruim de tijd te nemen om te bidden? Wissel tips uit.
2. Is bidden je eerste reactie als er iets gebeurt of je laatste? Hoe komt dat denk je?
3. Wat *hoop* je dat er verandert als je meer gaat bidden?
4. Zou je voor je laten bidden door het *Gebedsteam*? Of er lid van willen zijn? Waarom wel/ niet?
5. Lijkt *Luisterend Bidden* je wat? Waarom wel/ niet?

Bid:

1. Of je een biddend mens mag worden.
2. Of we een biddende gemeente mogen worden.