



## Kunstmest voor de Groeigroep # 44 (08/09/19)

**Lees: Jakobus 4,1-10 (tekst: vs. 3)**

Vorige week: 'U krijgt niets omdat u *niet* bidt' (vs. 2d).  
Deze week: Als je *wel* bidt, hoe bid je dan? (vs. 3)

Je krijgt *ook* niets als je alleen maar bidt 'om je *hartstochten* te bevredigen'. Zelfde woord als 'hedonist' = levensgenieter. Veel spreuken die daar over gaan: 'Carpe diem' (= 'Pluk de dag')/ 'Geniet van het leven want het duurt maar even'/ 'Je moet uit het leven halen wat erin zit' etc.

Jakobus: zo kun je ook bidden: om van *God* de dingen te

krijgen waar *jij* van wilt genieten.

Gaan veel van onze gebeden niet over lekker eten, lekker slapen, gezond weer opstaan, bewaring in het verkeer, fijne dag, leuk uitje, beter worden etc? Komt dat niet allemaal neer op: 'Heer, geef mij een probleemloos leven'?

Maar dan probeer je God te *gebruiken* om te krijgen wat je wilt hebben. En dan is God naar de 2e plaats gezakt in je leven en sta jijzelf op de 1e plaats...

Dan ben je een vriend van de wereld geworden (vs. 4). En het is hoogmoedig om te denken dat je God kunt *gebruiken*. (vs. 6)

Als jij dat probeert, dan moet je je aan Hem *onderwerpen* (vs. 7). Dan moet je je *bekeren* (vs. 8-10). Mooie voorbereiding op het Avondmaal volgende van week!

Dan moet je je onderwerpen aan wat Hij belangrijk vindt

om voor te bidden. Vgl. de volgorde in het Onze Vader: *eerst* 3x 'Uw' (naam/ wil/ rijk) en *dan pas* 3x 'ons' (brood/ zonden/ verzoeking).

Vgl. vs. 5: 'Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op' d.w.z.: Hij heeft ons het leven gegeven en dus moeten we voor Hem leven.

## Verkeerd bidden

Dus alles wat er in ons leven gebeurt bij Hem brengen en vragen: 'Hoe kan ik U daar mee eren?' Zelfs met de moeilijke dingen! (Vgl. verhaal over Corrie ten Boom & de vlooiën.)

'Hoe kan ik Uw instrument zijn? Hoe kan ik het zaad zijn van Uw Rijk?'

2 dingen om ons te helpen te groeien in het bidden - individueel en persoonlijk:

1. *Gebedsteam* m.i.v. 22/9: aanmelden bij SB

2. Cursus *Luisterend Bidden* New Wine ([www.new-wine.nl](http://www.new-wine.nl)) v.a. januari: aanmelden bij SB

### Bespreek:

1. Waar geniet jij van?

2. Neemt dat ook een belangrijke plek in in jouw gebeden? Zeg eens eerlijk: wat staat op nr. 1/ waar *beginnen* jouw gebeden mee?

3. John Piper zegt: *het hoogste doel van een mens is van God genieten*. Kun jij van God genieten? Hoe? Zo nee: wat heb je nodig om dat wel te kunnen?

4. Is het Gebedsteam/ *Luisterend Bidden* wat voor jou?

### Bid:

1. Of je God op nr. 1 mag zetten in gebeden (en leven).

2. Dat jij en wij allemaal mogen groeien in bidden.