



Kunstmest voor de Groeigroep # 45 (06/10/19)

Lees: Hand. 16,11-40

Gevangenis niet direct plek om te zingen. Toch is dat wat er gebeurt in Hd. 16! Hoe kan dat? Hoe kun je zingen onder zulke omstandigheden?

Op achtergrond verhaal speelt vraag: 'Wie heeft het voor het zeggen?' (Woordje 'heer' komt steeds terug.) Het *lijkt* of dat Romeinen zijn, boze geest, directeur vd gevangenis.

Vandaag *lijkt* ook van alles het voor het zeggen te hebben: (slechte) wereldleiders, geld, onderwereld, kanker... Je kunt *vastzitten* in negatieve gedachten over jezelf, angst,

trauma's, teleurstelling, boosheid, verslaving etc.

Maar het Goede Nieuws is: *Jezus bevrijdt!* Heel duidelijk in dit verhaal:

1. *Slavin*: bevrijd uit macht boze geest. Geen ingewikkeld bezweringsritueel, maar Naam 'Jezus' is genoeg. Vandaag ook (want bestaan echt, DSM V!)

2. *Paulus & Silas I*: zingen id gevangenis, dus zelfs in de gevangenis zijn ze (innerlijk) vrij! Wat is hun geheim?

Ze weten dat de Romeinen en de directeur vd gevangenis het niet voor het zeggen hebben, maar *Jezus*.

3. *Paulus & Silas II*: er komt een aardbeving - in die streek kwamen/ komen heel veel aardbevingen voor - en de deuren gaan open en de boeien los.

Directeur vd gevangenis kan niet geloven dat dat toevallig is. Valt bevend voor Paulus &

Silas op de grond en vraagt: 'Zegt u mij, *heren*, wat moet ik doen om gered te worden?' Wat is jullie geheim? Hoe kunnen jullie zingen in de gevangenis, Wie kan er een aardbeving sturen om jullie te bevrijden uit de gevangenis?

Zingen in de gevangenis

Antwoord: *Jezus*. Hij had niks misdaan. Maar werd ook gevangen genomen. Maar toen kwam er *geen* aardbeving om Hem te bevrijden... Hij is ter dood veroordeeld en gebracht om... jou te bevrijden. Op z'n minst *innerlijk*. En misschien zelfs *uiterlijk*.

Hoe kan dat? '*Geloof* in de Heer Jezus en je zult gered worden' (vs. 31). Geloven = je toevertrouwen aan Jezus, al je kaarten op Hem zetten, zoals de moeder v *Blondin* de koordanser haar leven toevertrouwde aan haar zoon.

Bespreek:

1. Zijn er dingen waardoor jij je 'gevangen' voelt/ waar jij in vastzit?
2. Lukt het je om te zingen in de 'gevangenis'? Waarom wel/ niet?
3. Heb je wel eens ervaren dat God echt bevrijdt? Wat deed/ doet dat met je? Deel die ervaringen met elkaar.
4. Lukt het jou om je toe te vertrouwen aan Jezus? Zo nee: wat kan je daarbij helpen? En hoe kom je daar aan?

Bid:

1. Voor wie gevangen zitten: letterlijk, in de PI, maar ook figuurlijk: dat ze iig kunnen zingen in de gevangenis of zelfs bevrijd worden.
2. Dank voor bevrijdingsverhalen die jullie gedeeld hebben.
3. Bid of je je (telkens weer) mag toevertrouwen aan Jezus.