



Kunstmest voor de Groeigroep # 47 (20/10/19)

Lees: 1 Koningen 3

Wat was Salomo's geheim?
Hoe kwam hij aan al zijn
wijsheid? En is dat ms
ook voor ons weggelegd?

Hs. 3 begint met buitenlandse
politiek: huwelijk met dochter
Farao = politiek.

Dan *offers* die Salomo brengt.
Op een hoogte, omdat tempel
er nog niet was. 1000 dieren:
moet dat nou...? Maar dit was
manier die God had bedacht
om je *toewijding* aan Hem te
laten zien! Brandoffer = 'U
hebt mij zoveel (zelfs Uzelf)
gegeven, daarom wil ik U nu
ook heel veel (mezelf) geven!'

Vgl vs. 6a 'goedgezind'; vs. 6b
'gunst' = genade!

Zeg jij dat ook? Zo ja, mooi.
Zo nee: ms moet je dan nog
eens wat beter kijken naar wat
God je allemaal gegeven heeft/
geeft.

Salomo's voornemen is dus:
zich helemaal *toewijden* aan
God, maar wat komt ervan
terecht?

In vs. 5 kan hij het meteen
laten zien: 'Vraag wat je maar
wilt en Ik zal het je geven!'

Logisch om dan te denken aan
gezondheid, gezin, eindelijk
gezien worden, geld, eindelijk
eens kunnen genieten. Salomo
mens zoals wij, dus heeft daar
ms ook wel aan gedacht.

Maar vraagt niet om zegen
voor zichzelf, maar of hij tot
zegen mag zijn voor zijn volk!
(vs. 9) Denkt niet aan zijn
eigen koninkrijk - macht,
rijkdom, eer - maar aan
Koninkrijk van God!

Wil jij dat ook? Dat kan alleen
als je erop vertrouwt dat Hij
jou wel zegent. Dan kun jij
gefocusst zijn op het tot
zegen zijn voor anderen.

En dan krijgt Salomo ook al
de dingen waar hij niet om
gevraagd heeft erbij. Zo is
God!

Zoek eerst het Koninkrijk van God

Het hele vervolg van het boek
Koningen is daar een bewijs
van. Ook het verhaal van de 2
vrouwen en de baby. Rauw en
wreed inderdaad, maar wat
zullen volgende generaties
over ons zeggen...

Als jij helemaal toegewijd wilt
zijn aan de Heer, als je eerst
zijn Koninkrijk zoekt, dan
krijg je ook alles wat je ervoor
nodig hebt: wijsheid, moed,
daadkracht, technisch inzicht,
zorgzaamheid etc.

Vraag: bestaat dat: 100%
toewijding aan God? Zelfs bij
Salomo kwam er later de klad
in... Inderdaad alleen bij Jezus!
Maar als wij op Hem
vertrouwen wordt zijn
toewijding die van ons!

Bespreek:

1. Is het jouw *verlangen* om
100% toegewijd te zijn aan
God? Zo ja: Gods werk in jou,
en als Hij daarmee begonnen
is dan gaat Hij ook door!

2. Zo nee: Wat weerhoudt je?
Wat heb je daarvoor nodig?
Daar mag je Hem om vragen!

3. Wat is jouw koninkrijk waar
mensen (en God?) niet aan
mogen komen?

Bid:

1. Dank voor de toewijding
van Jezus - voor jou!

2. Bid of je mag groeien in
toewijding aan God.

3. Bid dat je Hem toe mag
laten in jouw koninkrijk.