



Kunstmest voor de Groeigroep # 49 (10/11/19)

Lees: I Koningen 11,1-13

Hoe kan het verhaal van Salomo zo mooi beginnen en zo lelijk aflopen? En kan dat ook met mij en mijn kids gebeuren?

Vs. 3: 700 hoofdvrouwen 300 bijvrouwen... Koningen MO harems... God wel verboden in Dt. 17, maar buitenlandse politiek... Vgl. Hl. 6,8 (60/80) en David, 2 Sam. 3 (5/10).

Vele vrouwen worden Salomo niet verweten, maar wel dat zij hem verleidden *andere goden* te gaan dienen: Astarte, Milkom = Moloch, Kemos... Wat was er zo *gruwelijk* (5/7) aan hen?

Astarte = godin vd vruchtbaarheid, vd seks. Tempelprostitutie. 'Offer' dat je geacht werd te brengen: met 'priesteres' naar bed.

Kemos (vermeld op de stèle v koning Mesa v Moab, Louvre Parijs): vgl. 2 Kon. 3,27: koning Mesa *offert* zijn oudste zoon aan Kemos...

Moloch/ Milkom: werden ook kinderooffers voor gebracht (vgl. James Michener, *De Bron*): dat was *gruwelijke* aan Moloch/ Milkom en Kemos (vgl. Dt. 18,10).

Hoe komt Salomo erbij? Hij is er langzaam maar zeker aan gewend geraakt, omdat het in zijn omgeving ook gebeurde. Dat is ook een risico voor ons.

Astarte, Milkom/ Moloch, Kemos: lijkt heel exotisch en primitief, maar worden nog steeds vereerd (maar dan zonder die namen).

Onze maatschappij gelooft heilig in de *Seks* ondanks alles wat het kapot maakt (MeToo).

En *kinderen* worden vaak het kind van de rekening omdat we onze vrijheid, ontplooiing, carrière enz belangrijker vinden...

Ds. David Clarkson, XVII: *Stellen we ons de ziel als een huis voor, dan staat er in iedere 'kamer' een afgod. We geven de voorkeur aan onze eigen wijsheid boven Gods wijsheid, aan onze eigen verlangens boven Gods wil, aan eigen reputatie boven Gods eer. We hebben de neiging menselijke relaties belangrijker te maken dan God. We maken zelfs van onze vijanden een god...*

Kan het met mij en mijn kids ook zo mooi beginnen en zo lelijk aflopen? *Ja*, als je de afgoden in je leven *niet* identificeert. *Nee*, als je ze *wel* identificeert. Bv. door in te vullen: 'Ze mogen me alles afnemen behalve...'

Zelfs het prachtig begonnen verhaal van Salomo schreeuwt uiteindelijk dus om... Jezus Christus, de enige Koning die niet getaald heeft naar andere goden!

Als jij afgoden in jouw leven identificeert, aan God belijdt en er *afstand* van neemt - liefst door hardop uitspreken tegen God *en ook tegen mens(en)* - dan loopt het met jou niet zo af als met Salomo!

Bespreek:

1. Zijn er dingen waar jij in de loop van de tijd aan gewend bent geraakt omdat ze in je omgeving gebeuren? Welke?
2. Ws. vind je die dingen minder belangrijk. Maar zou dat ook kunnen gebeuren met belangrijke dingen? Zie je dat ook bij jezelf?
3. Vul aan: Ze mogen mij alles afnemen behalve...

Bid:

1. Of je afgoden in je leven mag identificeren + afzweren.
2. Of we elkaar hierbij mogen ondersteunen.
3. Voor wie God niet kennen en zich behelpen met afgoden.