



## Kunstmest voor de Groeigroep # 50 (12/01/20)

**Lees: Matteüs 2,13-23**

Op. 12: een zwangere vrouw en een veelkoppige draak die voor haar staat om haar kind te verslinden: dat is wat er speelt in - o.a - Mt. 2.

Telkens als God een nieuw begin maakt - ook bij jou - probeert zijn tegenstander het ongedaan te maken.

Weer een droom voor Jozef (2e al, hij krijgt er in dit verhaal nog 2!): 'Vlucht naar Egypte!' Jezus werd dus vlak na geboorte al vluchteling...

Vgl. redding migranten 29/12 van wrak bootje in Kanaal

door Urker visser: daar was ook een baby bij: had Jezus kunnen zijn... Vluchtelingen hadden erbij kunnen staan in het rijtje van Mt. 25,35-36: 'Ik was een vluchteling en jullie gaven Me onderdak'...

Jozef mag niet zelf kiezen waarheen hij vlucht, moet naar Egypte *of all places...* Waarom? 15: 'Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen' (Hos. 11,1). 1e keer 'zoon' Israël o.l.v. Mozes. Maar er is niks terecht gekomen van die zoon, dus nu *nieuw begin* met andere Zoon!

God is echt de God v.h. nieuwe begin. Ms kun je dat duidelijk aanwijzen in je leven, bv. een goed voornemen voor het nieuwe jaar, prachtig! Maar wees erop verdacht dat de tegenstander het meteen weer ongedaan wil maken...

Geldt ook voor MS: veel mooie initiatieven, nieuwe beginnetjes: interviews met 25-35-jarigen, World Servants, Luisterend Bidden, NL Zoekt etc. En ook die maakt tegenstander graag ongedaan...

Kindermoord Betlehem: gruwelijk verhaal. Niet te keer dat Draak het zo aanpakt: vgl. de jongetjes die in Egypte in de Nijl gegoooid moesten...

Wéér een profetie: 18: 'Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend' (Jer. 31,15). In 1e instantie over deportatie ballingen uit gebied Benjamin (zoon v Rachel) naar Babylon.

## Het Kind & de Draak

Maar profetieën vaak diepere betekenis dan profeten zelf doorhebben (1 Pt. 1,9-10). Wordt nu nog een keer vervuld. Gods Woord is in elke tijd relevant!

En dan nog 3e profetie aangehaald in dit verhaal: 23: 'Hij zal Nazoreeër genoemd worden'. Staat nergens... Er staat nu ook niet: 'door de profeet' maar 'de profeten'. Matteüs denkt dus niet aan bepaalde profeet/ profetie,

maar aan algemene boodschap van profeten: de Messias zal *nederig* zijn.

Dus: God maakt steeds nieuw begin. Ook bij jou/ in MS. En tegenstander wil die ongedaan maken. Maar er is 1 ding waar hij doodsbang voor is: de *naam* Jezus!

### Bespreek:

1. Heb jij (ooit) een nieuw begin gemaakt in je leven?
2. Heb je gemerkt/ merk je dat de tegenstander probeert het kapot te maken? Hoe?
3. Wat kun je daartegen doen?
4. Wat doet het met je kijk op vluchtelingen dat Jezus er ook één geweest is?

### Bid:

1. Dank voor nieuw begin in jouw leven/ leven van de MS.
2. Bid of de pogingen van de tegenstander om ze ongedaan te maken mogen stranden.

