



Kunstmest voor de Groeigroep # 51 (19/01/20)

Lees: Matteüs 3,16-4,11

Hoe hou je het *vol* (als je ziek bent/ relatieproblemen hebt/ niet weet welke opleiding en beroep je moet kiezen/ ouder wordt en beperkter)? Hoe hou je vol om te *geloven*?

CS Lewis: 2 grote fouten die je kunt maken m.b.t. duivel:
1. Niet geloven dat hij bestaat;
2. Je (teveel) in hem verdiepen.

Jezus na 40 dagen vasten op randje hongerdood. Hoe houdt Hij het vol? Omdat Hij de Zoon van God is? Nee.

Als u de Zoon van God bent...

1. Maak van stenen dan brood

2. Spring dan van het dak
3. Vernietig Me dan (i.p.v. naar mijn godslasterlijke voorstellen te luisteren)

Jezus *kon* dat allemaal omdat Hij de Zoon van God was. Maar zijn taak was juist: Gewoon mens zijn. Hij moest zijn (Zoon van) God-zijn a.h.w. even 'parkeren' (vgl. Fil. 2,6.7).

De verzoeken draaien dus alle 3 om de vraag: *Wil je wel mens zijn?* Jezus antwoordt: 'Ja' en doet wat wij ook moeten in zo'n situatie: *geduldig vertrouwen op God.*

Maar hoe *kan* Hij dat, terwijl Hij zo ver heen is? Dat kan Hij door zijn *intimiteit met God*. Die intimiteit zie je in een aantal dingen:

1. In de *woestijn* is het *stil*: daar ben je alleen met God;
2. Vasten &... *bidden*;
3. Bijbelteksten die Hij aanhaalt: Hij *luistert* ook naar God (is thuis in zijn Woord en daardoor komen nu teksten boven die Hij nodig heeft);

4. De *Heilige Geest* is op Hem neergedaald (3,16).

Door die intimiteit met God wordt Hij *bevestigd in zijn identiteit*: 'Ik ben Gods geliefde zoon' (3,17) Dat is voor ons ook enige manier om vol te houden om te geloven: *intimiteit met God*.

Dus tijd maken en rust en stilte creëren om bij God te zijn. Dan zul jij ook steeds meer bevestigd worden in je identiteit: 'Ik ben Gods geliefde zoon/ dochter'.

Hoe hou je vol?

Deze week is het 'Week van het Gebed'. Elke avond van 20.00-21.00 gebedsuur in verschillende kerken, do in MS. Zie website MS en www.weekvanhetgebed.nl

Tenslotte: Mt: Jezus is *Gods Nieuwe Begin*. Het OT begint

ook met de verzoeking: 'Wil je wel mens zijn?' A&E zeggen 'Nee'. Maar Jezus zegt 'Ja'!

Besprek:

1. Sta stil bij Jezus' conditie in dit verhaal. En bedenk dat Hij daarvoor koos! Wat doet dat met je?

2. Bespreek de 2 fouten die CS Lewis noemt. Naar welke kant neig jij?

3. Kom jij ook wel eens in verleiding vanwege nood (brood)/ behoefte aan bevestiging (dak)/ gebrek aan geduld (waarom nog steeds die duivel)?

4. Hoe gaat het bij jou met de intimiteit met God? Wat helpt jou daarbij?

Bidden:

1. Dank dat Jezus heeft volgehouden voor jou.

2. Bid of je mag groeien in intimiteit met God en in besef van je identiteit.

