



## Kunstmest voor de Groeigroep # 53 (02/02/20)

### Lees: Matteüs 5,1-11 (4)

'Fijne dag!' 'Goed weekend!' 'Geniet van je vakantie!' Dat zeggen we regelmatig tegen elkaar Maar Jezus zegt: *Gelukkig wie treuren...*

In Lc. 6,21-25 uitgebreider: *Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Wee jullie die nu lachen, want je zult... huilen...*

Koninkrijk van God is weer de *omgekeerde wereld!* Zijn wij ook *omgekeerde mensen?*

1. Van Jezus wordt ix in de evangeliën verteld dat Hij huilde: toen Lazarus was gestorven (Joh. 11,35).

Als er 1 reden is om te huilen, dan is het natuurlijk het *verlies* van een geliefde. Jezus is dus echt mens geworden! Je kunt ook treuren om *ander* verlies: van gezondheid, werk, huis (als je ouder wordt) etc.

Maar Jezus zegt: *Gelukkig wie treuren! Want... zij zullen getroost worden.*

Vgl. Dirk de Wachter: 'Wij kunnen niet meer omgaan met negatieve dingen, alles moet leuk en fijn zijn.' Klopt. Maar zijn antwoord: *De kunst van het ongelukkig zijn* (dus: Niet zeuren!) klopt niet.

*Jezus'* antwoord: *Gelukkig wie treuren, want zij zullen getroost worden.* Gaat niet alleen over de Toekomst! Want 'Trooster' = 'Iemand die erbij geroepen is' = 'Ik ben erbij' = HG (Joh. 16) = nu al!

Deze troost ontdek je *niet* als alles altijd fijn en leuk is. Als je nooit verlies/ gemis ervaart, ga je nooit ontdekken dat je alles al hebt omdat je God hebt. En dat is de kern vh geloof! Vgl.

Jak. 1,2: *Gelukkig ben je als je beproevingen ondergaat.*

2. Jezus op weg naar Golgota: *Dochters van Jeruzalem, huil niet om Mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, want... het oordeel komt eraan.* (Lc. 23,28v). Dus huilen om mensen die zonder Hem leven en het oordeel tegemoet gaan.

## Zalig wie treuren

Treuren om mensen die allerkostbaarste wat jij hebt niet hebben. Wat missen zij veel... Doe jij dat?

En geloof je dat hun leven dan niet alleen minder *completeet* is, maar dat ze *oordeel* tegemoet gaan? Zo niet, waarom zou je dan treuren/ het evangelie delen?

3. Nog reden om te treuren: wij leven niet zonder Jezus (vgl. onder 2), maar *vergeten* Hem wel regelmatig... En

hoe reageren we als we dat ontdekken? Vgl. David en Petrus: treuren. Gevolg: diepere vreugde en doorwerking van Gods genade.

### Bespreek:

1. Waarover jij treurt/ getreurd hebt.

2. Ervaar je ook/ heb je ook ervaren dat dat de enige manier is om de kern vh geloof te ontdekken: de troost dat God erbij is? Of heb je dat bij anderen gezien?

3. Treur jij over mensen die zonder Jezus leven? Zo ja: maakt dat ook dat je het evangelie wilt delen?

4. Stelling: als je niet treurt over je zonden, ontstaat er een *domino-effect*: dan ben je ook niet blij met vergeving en word je ook niet vernieuwd.

### Bid:

1. Om de echte Troost voor iedereen.

